



NIEUWSBRIEF

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE - GELOOFSEWEG SAMEN

HET PAROCHIEHUIS
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 8
5831 HD BOXMEER
(0485) 57 32 77

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

OKTOBER 2011

WEGEN, NIEUW EN TOCH VERTROUWD

Als je vanuit de lucht Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem zou bekijken dan zou je een netwerk van wegen zien die de relatie tussen deze drie locaties aangeeft. Om snel van de ene plaats naar de andere te gaan neem je de grote weg. Je kunt ook een toeristische route nemen langs de Maas en door de maasheggen. Natuurlijk is het mogelijk een omweg te nemen om vanuit een heel andere kant een dorp binnen te komen. Wegen verbinden met elkaar, terwijl ieder juist die weg kan nemen die hij of zij op dat moment verkiest. Wegen scheppen verbondenheid. Gelukkig zijn er wegen aanwezig, mooi of minder mooi aangelegd. We hoeven er alleen maar gebruik van te maken.

De afgelopen jaren hebben de drie parochielocaties van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem samengewerkt. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Tot voor kort waren het drie zelfstandige parochies. Nu is het één parochie met drie kerkgebouwen. Deze situatie is wezenlijk anders. Tot voor kort was het parochiebestuur heel dichtbij. Je kon er als het ware zo binnen lopen en bespreken wat je wilde bespreken. Nu zal het parochiebestuur, hoewel het dichtbij parochianen wil staan, noodzakelijkerwijs wel iets meer op een afstand zijn. De nabijheid bij parochianen zullen we op een andere manier moeten leren invullen. Ook al willen de pastores zo persoonlijk mogelijk aanwezig zijn, het is onvermijdelijk dat we gebruik moeten maken van de inzet en de betrokkenheid van parochianen. Het maakt duidelijk dat we gaandeweg nieuwe wegen moeten maken om met elkaar één parochie te vormen met drie kerklocaties. Opeens zijn de vertrouwde wegen niet meer zo vertrouwd. We moeten gaandeweg ontdekken wat de juiste benadering is, wat de beste manier is om elkaar betrokken te houden bij het hele praktische werk met betrekking tot kerkgebouwen en kerkhoven. Het zal zeker zo zijn dat we soms de snelle verbinding nemen en dat de communicatie recht toe recht aan gebeurt. Soms is het wijs omzichtig te werk te gaan en als het ware een omweg te nemen om vanuit een andere gezichtshoek naar situaties te kunnen kijken. Soms doet het goed de toeristische route te nemen en met aandacht te zien wat er allemaal al aanwezig is. Het is goed om er van te genieten. In de opbouw van de Onze Lieve Vrouwe parochie zal het de kunst zijn verbondenheid te scheppen tussen

mensen en tegelijkertijd recht te doen aan de eigen locale situatie. Het zou mooi zijn als we met z'n allen onze weg zoeken in de opbouw van de nieuwe Onze Lieve Vrouwe parochie. Het wegenplan zal, naar mijn mening, zeer gevarieerd zijn. Duidelijk is ook dat er verschillende pleisterplaatsen zullen zijn, momenten ook waarin we vieren. In de opbouw van de ene parochiegemeenschap is het fijn en van belang dat we ook wijze mensen hebben die met hun wijsheid ons op de goede weg houden als we dreigen te veel onze eigen weg te gaan zonder met anderen rekening te houden.

Ingewikkelder dan het wegenplan binnen Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem en voor de opbouw van de nieuwe parochie is het wegenplan voor ieder doorheen het leven. Ieders levensweg kent belangrijke groeimomenten van persoonlijke aard. Ieders levensweg kent ook wegen en weggetjes waarlangs relaties worden opgebouwd. Soms zijn er wegen die je liever niet op wilt gaan omdat ze met pijn, ziekte en verdriet van doen hebben. Soms zijn er wegen van vreugde en dank, van liefde en vriendschap waarvan je zo lang mogelijk wilt genieten.

Dan is het fijn zo'n toeristische route te nemen waar je rustig op een bankje kunt zitten en je kunt genieten van het geluk dat er in je leven is. In het leven kan het ook mistig en donker worden zodat je niet meer ziet waar je bent en waar je naar toe gaat. Hoe belangrijk is het dan dat er anderen zijn die je bij de hand nemen en je begeleiden. Het voelt veilig zo geleid te worden en te voelen dat een ander je nabij is en met je mee gaat. De weg van het leven kan ons ook brengen in omstandigheden die vreemd voor ons zijn.

Dan is het belangrijk vertrouwd te raken met het vreemde in ons leven, met dat wat we liever niet meemaken. Wie leert ons in zulke momenten vertrouwd te worden met wat we als vreemd ervaren in ons leven. Het wegenplan van ons leven voert ons onvermijdelijk ook naar de grens van het leven. Een grens waar we alles moeten loslaten en waar we achter moeten laten wat ons zeer dierbaar is geworden. Niemand kent van te voren deze weg. Niemand is er automatisch mee vertrouwd. Niemand laat graag los wat hem of haar dierbaar is. Alleen maar gaande de weg van het leven leren we aan de grens van ons leven ons toe te vertrouwen aan de dood en daarin aan het Leven waarvan we niets weten. Alleen, we mogen er met vertrouwen en met geloof op hopen.

Binnenkort vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Dat zijn momenten waarop we bij de levenswegen van onze dierbaren stil staan. Zij vertellen ons steeds weer met hun leven hoe zij hun weg gegaan zijn. Zij vertellen ons steeds weer dat ze in leven zijn bij God, die niet laat varen het werk van zijn handen. Zij vertellen ons steeds weer dat het leven met zijn vele wegen en omwegen de moeite waard is, juist ook omdat ze samen met anderen het leven hebben geleefd.

Mogen we in de Onze Lieve Vrouwe parochie een mooi wegennet ontwikkelen voor de opbouw van de gemeenschap in al zijn verscheidenheid en mogen we tegelijkertijd ieder zijn eigen levensweg gunnen, elkaar dragend in het geloof dat waar twee of drie bij elkaar zijn Hij in ons midden is.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider

Werkgroep oecumene

Jaarthema van de werkgroep oecumene: Het Labyrint

1: Wat is een labyrint?

We hebben allemaal wel eens in een (pret)park door een doolhof gelopen. Tussen hoge struiken door op een smal paadje, dat zich regelmatig splitst. Dan moesten we op de gok een richting kiezen en soms liepen we vast. Juist dat maakte zo'n doolhof heel spannend en opwindend, en als je alleen was soms zelfs beangstigend.

Een labyrint is verwant aan een doolhof, maar met als groot verschil, dat het pad zich niet splitst maar doorloopt. Daarom lopen we in een labyrint ook niet tussen hoge struiken, maar zien we gewoon het hele labyrint met lage struiken, stenen, linten of verf uitgetekend voor ons.

Als we door een labyrint lopen moeten we ons wel concentreren op het pad, maar we hoeven geen beslissingen te nemen. Onze linker hersenhelft, die ons laat praten, denken en redeneren, kan rust nemen. Onze rechter hersenhelft, die zich richt op het intuïtieve en spirituele, wordt dan geactiveerd en gevoeld. Daarom kan het lopen van een labyrint ontspannend en rustgevend zijn en biedt het ons de kans om in onszelf te keren.

Volgende keer vertellen we wat over de betekenis van het labyrint.



Logo Onze Lieve Vrouwe parochie



ONZE
LIEVE VROUWE
PAROCHIE

Het logo toont Maria.

Zij toont een ontvangende houding waarin zij het Leven ontvangt.

Zij toont een buigende houding van eerbied tegenover haar God, tegenover het Leven dat ze ontvangt; tegenover iedere mens, tegenover heel de schepping.

In haar leven is ruimte voor het mysterie. Ze bewaart het in de stilte van haar hart.

Het is die ruimte voor het mysterie die ook in de Karmel gezocht en gekoesterd wordt. Deze ruimte wordt ook verbeeld in de Regel van de Karmel.

In het leven van Maria komt God aan het licht. Dat is het centrum van het logo. De ruimte van God kent vele namen. Maar geen naam voldoet om die ruimte te vullen.

De drie sterren zien we terug in het wapen van de Karmel als beeld van de profetische traditie waarin Mozes, Elia, Maria en Jezus zich plaatsten; waarin wij ons mogen plaatsen.

De drie sterren mogen ook staan voor de drie locaties, Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem.



DANKWOORD

DANK, DANK, DANK!!

De viering bij de start van de Onze Lieve Vrouwe parochie was werkelijk een feestelijke viering. De aanwezigheid van het pastorale team, van de prior provinciaal van de karmelieten, van de verschillende koren, van de gildes en van het combo gaf de viering een speciale mooie muzikale kleur. De gaven die werden aangedragen brachten de realiteit van de parochie dichtbij in de sprekende symbolen. De burgemeester en zijn vrouw, verschillende wethouders, de vertegenwoordigers van andere parochies en andere kerken maakten zichtbaar dat kerk-zijn zich voltrekt in de samenleving van alle dag. Pater Gelens en pater van Balen accentueerden door hun aanwezigheid de band met het verleden en met de plaatselijke pastorale traditie. De Karmel liet zich zien, gekleed in habijt en witte mantel.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, het was een mooie viering waarin velen daadwerkelijk hun bijdrage hebben geleverd.

Fijn ook dat de vitrines mooie en kenmerkende voorwerpen lieten zien uit de drie kerken. Oprecht en uit de grond van mijn hart wil ik iedereen en de hele parochie bedanken. Het pastorale team, het parochiebestuur, de parochiesecretaris, Kees Thijssen en vele anderen hebben enorm veel werk verzet om dit allemaal mogelijk te maken. Er zijn geen woorden voor.

Verrast was ik dat ik in deze feestelijke viering in het zonnetje werd gezet vanwege mijn 40-jarig priesterfeest. Priester-zijn is voor mij dienst aan de gemeenschap. Ik vond dat dit zou moeten betekenen dat de gemeenschap feest viert. Dat is het ook wel geworden. Maar toch in de picture gezet. Ik waardeer dat oprecht en van harte. De toespraak van Emilie van der Heijden, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, heeft me ontroerd en me gesterkt in de overtuiging dat het belangrijk is samen op te trekken in vreugdevolle en moeilijke momenten. Ik vind het ook fijn dat er een glasobject als cadeau komt dat niet voor mij persoonlijk is, maar dat een plaats krijgt in de basiliek, zodat ieder die de basiliek bezoekt er van kan genieten. Parochie zijn we immers samen.

In de zaal van Riche was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Fijn was het dat Mieke van Soest de homepage van de website kon presenteren, dat het logo kon worden toegelicht en dat de vreugdevolle mededeling over de toren van Sambeek een extra en onverwacht cadeau was. Ook mijn familie wist niet wat hen overkwam. Ze waren in de veronderstelling de viering van de nieuwe parochie mee te maken. Het was nog tot ver in de middag een gezellig samenzijn met hen. Oprecht en van harte dank, dank, dank.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider



Uit de toespraak van vice-voorzitter Emilie van der Heijden ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van pastor Tjeu Timmermans

Aan het einde van de feestelijke startviering van de fusieparochie op zondag 9 oktober jl. nam de vice-voorzitter van het nieuwe parochiebestuur het woord. Zij blikte kort terug op het fusieproces en de uiteindelijke tot stand koming van de Onze Lieve Vrouwe parochie en sprak: "De fusie is een bekroning op een weg die we gezamenlijk zijn gelopen. Vanuit dat opzicht dan ook allen van harte gefeliciteerd".

Vervolgens richtte zij zich tot pastor Tjeu Timmermans omdat de viering van zijn 40-jarig priesterjubileum op zijn verzoek in de feestelijke startviering was meegenomen. Het was fijn dat ook een aantal van zijn familieleden in de basiliek aanwezig was. Pastor Tjeu is inmiddels 5 jaar in ons midden als pastor. Zelf ziet hij zich als één van de schakels in een parochie van en door de parochianen. Van al het werk dat hij verzet vindt hij het niet belangrijk *dat* hij het verzet, maar wel *voor wie* hij het verzet en dat het gebeurt.

Emilie had een aantal parochianen verzocht aan te geven hoe zij pastor Tjeu ervaren. Daaruit kwamen kort samengevat de volgende typering over zijn persoonlijkheid: *bescheiden, blaast niet hoog van de toren, betrokken, bevlogen, onvermoeibaar, zeer integer, inspirerend, levenslang op reis, altijd in voor een grapje, vakantie? Wat is dat?*

Voor zichzelf is pastor Tjeu veeleisend, maar volgens een van de parochianen straalt hij uit: *Zoals ik het doe, hoeft een ander het niet te doen.* De parochianen maken zich ook wel eens zorgen: *Neemt hij niet te veel hooi op zijn vork? Kan hij met dat vele werk zijn schapen wel voldoende in de gaten houden?* Emilie: wanneer het Tjeu te veel dreigt te worden schiet hij in zijn overlevingsstrategie en die is: Rustig aan.... één voor één! En morgen vroeg weer op!

Een van Tjeu's krachten is ook zijn enorme snelheid van schakelen (bijv. gehaast en verwaaid op zondagmorgen de kerk binnenkomen, vriendelijke groet voor het koor, dóór naar de pastorie en 10 minuten later complete rust uitstralen als hij voorgaat in de dienst). Sommigen vroegen zich af of pastor Tjeu wel eens kwaad werd. Emilie: het antwoord is ja, maar het gebeurt zelden, is dan recht uit zijn hart en het duurt nooit lang.



Kijkend naar Tjeu als pastor werden de volgende typering genoemd: *Uitgangspunt voor hem is het evangelie, zoals dat is "doorverteld en opgeschreven" en niet de, door de mensen bedachte, kerkelijke regels.* Iemand anders schreef: *Tjeu is voor mij een bruggenbouwer die respect heeft voor ieders mening en opvattingen wat betreft geloven en kerk-zijn.*

Duidelijk is dat de preken en andere momenten van bezinning gewaardeerd worden. Met de daarin aanwezige diepgang geeft pastor Tjeu de parochianen stof tot nadenken mee. Ook de kinderen die in de kerk komen voelen zich door hem gezien.

Daarnaast heeft pastor Tjeu een kant die velen niet kennen: *Creatief is hij ook en zijn ogen stralen als hij tussen zijn werkzaamheden door eens onder kan duiken en zich over kan geven aan zijn glaskunstenwerken.* De mooie glas in lood hangers voor de ramen van Het Parochiehuis zijn door pastor Tjeu gemaakt!

Emilie had ook naar kritische noten gevraagd, maar die spoeling was dun: *Het Boxmeers dialect blijft hem achtervolgen, tijdens de carnavalsmis wil het nog niet altijd goed lukken, dus blijven oefenen Tjeu.* Daarnaast werd genoemd dat hij de regie zoveel mogelijk zelf in de hand wil houden. Is dat wel een kritische noot? vroeg Emilie zich af. Het is volgens haar een grote kracht, maar een kracht kan soms ook een valkuil zijn. Af en toe jezelf laten verrassen is ook leuk, aldus Emilie.

Daarmee kwam Emilie bij de **aanbieding van het cadeau van de parochie**. Pastor Tjeu wilde geen cadeau en dat moest het parochiebestuur natuurlijk respecteren. Als blijk hiervan was gezocht naar iets kleins: een zakje zure en zoete snoepjes waar pastor Tjeu kennelijk niet af kan blijven..... Hij nam het zakje met een brede lach in ontvangst. De gezamenlijke koren zetten daarop het "Lang zal hij leven" in, de aanwezige parochianen zongen uit volle borst mee en pastor Tjeu ging met de snoepjes rond langs de aanwezigen op het altaar.

Emilie ging echter nog verder: pastor Tjeu gaf aan zélf inderdaad geen cadeau te willen, maar dat hem een enorm groot plezier zou worden gedaan wanneer hij in de gelegenheid zou worden gesteld de parochie een cadeau te geven. Ook over het cadeau zelf had hij nagedacht.

Pastor Tjeu zou het heel erg mooi vinden als op of bij het altaar van de basiliek een kunstobject van Annemiek Punt zou komen te staan. Annemiek Punt is een glaskunstenares waarvan in binnen- en buitenland vele werken te bewonderen zijn. Ze werd bij een breed publiek bekend met haar glas- in lood raam voor de Nieuwe Kerk in Delft. Haar ontwerp werd door de jury bekroond met de eerste prijs en mocht dus gerealiseerd worden. In Ootmarsum heeft zij haar eigen glasatelier, maar ze werkt ook (op uitnodiging) samen met het bekende team van meesterblazers in het Italiaanse Murano. Haar werk wordt omschreven als "eigentijdse abstracte kunst met een sterke innerlijke kracht. Een kracht die veel mensen direct ervaren en naar hun eigen gevoel betekenis geven". (Noot redactie: ter informatie is in Het Parochiehuis meer te zien en te lezen over Annemiek Punt en haar werken).

Uit de toespraak van vice-voorzitter Emilie van der Heijden ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van pastor Tjeu Timmermans (vervolg)

Het nieuwe parochiebestuur wil graag de uitdaging aangaan deze wens van pastor Tjeu samen met de parochianen te realiseren. Tot en met december wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een bijdrage hiervoor te storten op Rabobank-nummer: 14.57.40.625 ten name van Onze Lieve Vrouwe parochie en onder vermelding van 'jubileum Tjeu'.

Daarmee geeft het parochiebestuur ook antwoord op de vraag van vele parochianen die vroegen: "Is er echt geen moment en manier waarop we Tjeu een blijk van waardering kunnen geven?"

Na de jaarwisseling kan Tjeu samen met Annemiek Punt vorm en inhoud gaan geven aan het voor ons te maken kunstwerk. Bij de afsluiting van ons "startjaar" kunnen we het dan bewonderen! Om nu alvast iets te kunnen laten zien én om Tjeu niet helemaal met lege handen naar huis te laten gaan, bood Emilie een klein glasobject van Annemiek Punt aan voor Tjeu zelf met de woorden: "Eerlijk is eerlijk Tjeu, het heeft de laatste week bij mij thuis op de kast gestaan. Hoe langer ik ernaar keek, hoe meer symboliek ik erin zag: kleurrijk, bescheiden, van binnen naar buiten gericht, richtinggevend, geborgenheid, ontwikkeling, open, evenwichtig. Hopelijk heb je er een mooi plekje voor!"

Het laatste woord was van een parochiaan:

Onze Pastor Tjeu, Mens onder de mensen

Een pastor zoals je die iedereen een zou willen wensen, maar wij....

de Onze Lieve Vrouwe Parochiemogen van zijn kwaliteiten profiteren.

Moge hij nog lang als onze Goede Herder in ons midden zijn.

Na deze mooie toespraak volgde een warm applaus van de parochianen. Vervolgens werd pastor Tjeu overvendeld door vendelier Peter van Beusekom van het Heilig Bloedsgilde.

Van de basiliek naar zaal Riche werd door de gilden van Sambeek en Boxmeer en door de parochianen een erehaag gevormd, waar tussendoor de verraste jubilaris en de overige leden van het pastorale team hun weg liepen naar de ingang van de zaal.

Bij de koffie tijdens de geanimeerde en druk bezochte bijeenkomst werd door pastor Tjeu getrakteerd op krentenwegge uit Almelo, waar hij jarenlang heeft gewoond en gewerkt. Parochiesecretaris Mieke van Soest presenteerde de nieuwe website van de Onze Lieve Vrouwe parochie en pastor Tjeu gaf een toelichting op het nieuwe logo. Hij deelde aansluitend mee dat door het bisdom aan het parochiebestuur toestemming was verleend om de toren van Sambeek te gaan restaureren. Een extra en zeer welkom cadeau voor de nieuwe fusieparochie, waarop tenslotte nog door Emilie een toast werd uitgebracht.

De parochianen konden na afloop van de bijeenkomst een attentie van het parochiebestuur meenemen: een boekenlegger met het nieuwe logo en de contactgegevens van de Onze Lieve Vrouwe parochie.



STARTVIERING en het OVERVENDELEN



Fotografie Ans Meulepas



DIENSTEN in de KERKEN

Door de week in de H. Bloedkapel, Petrusbasiliek, Boxmeer

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.00 uur Viering rond de psalmen

12.00 uur Stilteviering

18.45 uur Eucharistieviering

woensdag

08.00 uur Viering rond de psalmen

09.00 uur Eucharistieviering

12.00 uur Stilteviering

18.45 uur Gebedsviering

zaterdag

12.00 uur Viering rond de Karmelregel

VIERINGEN IN HET WEEKEND

Kerklocatie: Petrusbasiliek, Boxmeer

30^e zondag door het jaar

23 oktober 10.30 uur Eucharistieviering - Pauluskoor

31^e zondag door het jaar

30 oktober 10.30 uur Woord- en Communieviering (werkgroep) - Ben. Bunskoor

Dinsdag 1 november Allerheiligen

19.00 uur Eucharistieviering - m.m.v. koorleden

Woensdag 2 november

Gedachtenis van alle overleden parochianen – Allerzielen

19.00 uur Eucharistieviering - m.m.v. Vivace

32^e zondag door het jaar

5 november 19.00 uur Familieviering waarin aandacht voor de 3^e stap in de voorbereiding van het Vormsel

6 november 10.30 uur Eucharistieviering Pauluskoor (er is ook Kinderkerkviering)

33^e zondag door het jaar

13 november 10.30 uur Eucharistieviering - Ben. Bunskoor

Christus Koning

19 november 19.00 uur

Feestelijke viering waaronder toediening H. Vormsel m.m.v. koor Joyim

20 november 10.30 uur

Eucharistieviering m.m.v. Maasechokoor i.v.m. 50-jarige huwelijksjubilea

1^e zondag van de Advent

26 november 19.00 uur Woord- en Communieviering (werkgroep)

27 november 10.30 uur Eucharistieviering - Pauluskoor

2^e zondag van de Advent

4 december 10.30 uur Eucharistieviering - Ben. Bunskoor

Donderdag 8 december

19.00 uur **Eucharistieviering OLV Onbevlekt Ontvangen** (Karmel en parochie)

3^e zondag van de Advent

11 december 10.30 uur Eucharistieviering - Pauluskoor

4^e zondag van de Advent

17 december 19.00 uur Woord- en Communieviering (werkgroep)

18 december 10.30 uur Eucharistieviering – Ben. Bunskoor

DIENSTEN in de KERKEN

Kerklocatie: St Jan de Doper, Sambeek

16 oktober	9.00 uur	Eucharistieviering Sambeek - samenzang
22 oktober	19.00 uur	Eucharistieviering Sambeek Voorstellen Eerste Communicanten en Vormelingen, m.m.v. zanggroep Joyful
30 oktober	10.30 uur	Eucharistieviering Allerheiligen en Allerzielen Gedachtenis van alle overleden parochianen Sambeek, m.m.v. gemengd koor
6 november	9.00 uur	Eucharistieviering - Herenkoor
12 november	19.00 uur	Eucharistieviering - samenzang
20 november	9.00 uur	Eucharistieviering - gemengd koor
26 november	19.00 uur	Feestelijke viering toediening H. Vormsel m.m.v. Joyful
4 december	9.00 uur	Eucharistieviering - Dameskoor
10 december	19.00 uur	Eucharistieviering - volkszang
18 december	9.00 uur	Eucharistieviering - Herenkoor

Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem

23 oktober	9.00 uur	Eucharistieviering Vortum-Mullem - gastkoor
30 oktober	15.00 uur	Eucharistieviering Allerheiligen en Allerzielen Gedachtenis overleden parochianen Vortum-Mullem m.m.v. Koninklijke fanfare St. Cornelius
13 november	9.00 uur	Eucharistieviering - koor
26 november	17.00 uur	Feestelijke viering toediening H. Vormsel
11 december	9.00 uur	Eucharistieviering - koor

DOOPVIERINGEN

Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen neem dan contact op met ons parochiesecretariaat om in overleg tot een goede afspraak te komen. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel bereikbaar – tel 57 32 77 en ook via e-mail:

secretariaat@onzelievevrouweparochieboxmeer.nl

Gedoopt zijn:

In de Petrusbasiliek

18 september.	Ries van Braak, Faunalaan 59, Boxmeer
25 september.	Tygo en Angelo Schaminee, Spoorstraat 18, Boxmeer
2 oktober	Chanel en Luciano van de San, Merel 43, Boxmeer Lonneke Siroen, Julianastraat 2a, Boxmeer



Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie een gelukkige toekomst.

GEHOUDEN UITVAARTDIENSTEN

In de Petrusbasiliek:	16 september	Jan de Winter, Steenstraat 140, 84 jaar
In Sambeek	27 september	Helena Stevens - Hafmans, Veerstraat 49, 93 jaar
In Vortum-Mullem	8 oktober	Gerrie Cornelissen - Veekens, Cornelisstraat 24, 62 jaar

*God draagt hen nu verder op handen.
Mogen zij rusten in vrede.*

Informatie over de nieuwe website

Na afloop van de feestelijke startviering van de fusieparochie op zondag 9 oktober jl. werd door parochiesecretaris Mieke van Soest tijdens de bijeenkomst in zaal Riche op een groot projectiescherm de lancering van de nieuwe website van de Onze Lieve Vrouwe Parochie bekend gemaakt met de presentatie van de home-page.

De nieuwe website www.onzelievewrouweparochie.nl is onderdeel van het communicatiebeleid van de fusieparochie. Doelgroepen zijn de huidige parochianen, de nieuwe én de zoekende mensen.

Aan de totstandkoming van de site is de afgelopen maanden hard gewerkt door een websitecommissie, waarin zr. Bep de Vreede, Piet Koeken uit Sambeek, Toon Gerrits uit Vortum-Mullem en de parochiesecretaris zitting hebben. In samenwerking met de webmaster, Wim van Teeffelen van bureau Ampersand in Est, de vormgever van de nieuwe huisstijl, Joris den Exter van bureau Neerlands Hoop in Tilburg, en met het parochiebestuur, is gekomen tot het huidige resultaat.

Doordat de Onze Lieve Vrouwe parochie pas per 1 september jl. definitief een feit werd, is voorlopig alleen nog de homepage zichtbaar. Bovenaan staat het nieuwe logo, links de navigatiestructuur (de menuknoppen), in het midden een welkomstekst en rechts het **motto van de Onze Lieve Vrouwe parochie: GeloofswegSamen**. Daaronder nog 2 zgn. menucontainers: Uitvaart en Parochieblad. Containers zijn bedoeld om snel en efficiënt naar de informatie te komen waaraan iemand behoefte heeft (bijvoorbeeld in het geval een uitvaart geregeld moet worden). *Deze eerste uitgave van het nieuwe parochieblad van de Onze Lieve Vrouwe parochie, dat dus voortaan **Nieuwsbrief** heet, zal ook als pdf-download op de site worden geplaatst.* De Nieuwsbrief is een voortzetting van de Nieuwsbrief van de voormalige werkgroep Stappenplan die ook al voor alle kerklocaties gold.

Tussen oktober en december zullen de pagina's van de nieuwe website geleidelijk aan steeds verder gevuld worden. Er moeten veel nieuwe teksten geschreven worden vanuit het praktisch parochie zijn van de fusieparochie. Daar gaat ook het nodige overleg aan vooraf, omdat er natuurlijk consensus moet zijn vanuit alle geledingen. Telkens als er nieuwe pagina's worden opgeleverd wordt u hiervan op de hoogte gehouden via de mededelingen in de kerk en via de Nieuwsbrief van de Onze Lieve Vrouwe Parochie.

Als de basisinfo staat, wordt verder gewerkt aan verdiepingen, meer illustraties, fotoreportages en misschien wel filmpjes van parochiële gebeurtenissen e.d. Doelstelling is dat er vanuit alle drie de kerklocaties veel input wordt geleverd, zodat de lokale gemeenschappen zich terugvinden op de site.

Wat wel al mogelijk is: onder de **menuknop Contact** vindt u een **contactformulier**.

Dat is in te vullen en te verzenden, het formulier komt dan in de mailbox van het parochiesecretariaat terecht. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om het contactformulier te gebruiken om uw reactie te geven op de feestelijke eucharistieviering, of op onze nieuwe huisstijl, of op ons motto: Geloofsweg Samen.

Een woord van dank is hier op zijn plaats aan diegenen die de voormalige parochiewebsite met zorg en veel tijdsinvestering hebben onderhouden, namelijk Wilma Reijnen en Piet Koeken. Piet Koeken en Mieke van Soest gaan de nieuwe site onderhouden en hopen dat er in de nabije toekomst – met name ook jongere parochianen – redacteur willen zijn van bepaalde onderwerpen op de site.

PRESENTATIE WEBSITE tijdens de 'NAZIT' bij RICHE



GLASKUNSTWERK van ANNEMIEK PUNT



KERKLOCATIE BOXMEER

Piet Jans	80 jaar
Jan Wesseling	76 jaar
Marie Berbers - van Well	87 jaar
Pierre Mesters o.carm.	86 jaar
Jan van der Vleuten	84 jaar
Toon van der Ligt	84 jaar
Piet van den Hork	91 jaar
Piet van Dinten	74 jaar
Martien Janssen	59 jaar
Toon Aerts	84 jaar
Carola Cox - Vallenga	92 jaar
Truus Roeffen - Belgers	89 jaar
Mieke van de Broek - Franzen	68 jaar
Piet Bosters	85 jaar
Jo van Lin - Verstraete	79 jaar
Gerrit Kersten	80 jaar
Ber Lamée	79 jaar
Leo Roelofs	78 jaar
Ernst de Wildt	82 jaar
Koos Haerkens	89 jaar
Grad Cremers	93 jaar
Manuel Novoa Perez	63 jaar
Wilhelmina van Vlodrop - van Impelen	87 jaar
Martien Jansen	84 jaar
Greet van Son - Hoffman	76 jaar
Mientje Philips	84 jaar
Harrie de Louw	78 jaar
Jan de Winter	84 jaar

KERKLOCATIE SAMBEEK

Cor van Os	97 jaar
Gerrit van Dommelen	81 jaar
Miet van Raaij - Verberkt	82 jaar
Paul Berkvens	53 jaar
Jan Denen	79 jaar
Anke Derks - Swart	72 jaar
Nelly Pennings - Wijers	91 jaar
Truus Toonen - Brienens	53 jaar
Heleen Stevens - Hafmans	93 jaar

KERKLOCATIE VORTUM—MULLEM

Nol Brienens	79 jaar
Koos Brienens	77 jaar
Riek Theunissen – van den Hoogen	89 jaar
Gerrie Cornelissen - Veekens	62 jaar



STEM

Stem die mij noemde
bij mijn ware naam.

Ogen die mij ontdekten,
aan het licht brachten.

Handen die mij boetseerden,
handen die zegenden

Stem die mij trouw blijft,
ogen waar ik voorgoed in woon,
handen die mij niet laten vallen.

Hans Bouma

“In je hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn
en die daar blijven wonen
zelfs als ze dood zijn”

Phil Bosman

HANDEN

Eenmaal uit zijn handen gekomen,
mijn gang gegaan,
mijn leven geleefd.

Ooit die laatste dag.
De dag
dat ik ter aarde val.

Maar mijn Schepper
is mijn Schepper.
Vallend en vallend

val ik dan onherroepelijk
weer in zijn handen.

Handen die mij kennen.
Handen die mij voltooiën.
Handen die mij nooit verlieten.

Hans Bouma

Eerste Communie - kerklocatie Boxmeer

De inschrijving voor de Eerste Communie is op 2 oktober jl. opengesteld. We hebben al een tiental inschrijfformulieren ontvangen. We verwachten in totaal op zo'n 50 communicanten uit te komen.

S.v.p het inschrijfformulier voor de Eerste Communie in Boxmeer voor 4 november inleveren.

U kunt het formulier opvragen/inleveren per e-mail: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl of afhalen/inleveren bij Het Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, 5831 HB Boxmeer (t. 573277 tussen 9.00 en 12.00 uur).

Ouderavond: dinsdag 8 november 2011 om 20.00 uur in de basiliek. Neem op de ouderavond uw agenda mee! De ouders vormen samen de werkgroep. Er zijn vele taken en taakjes te verdelen. Kom dus naar de vergadering, want vele handen maken licht werk. Gelukkig slagen we er elk jaar in, dankzij de inzet van de ouders en de kinderen, om van de voorbereiding iets moois te maken.

Vormsel - kerklocatie Boxmeer

19 November om 19.00 uur is het zover, dan doen onze kinderen het Vormsel. Ze staan aan het begin van een nieuwe grote stap in hun jonge leven. Als ouders hebben wij destijds de keuze gemaakt om ons kind te laten doppen, en dus bij de kerk te laten horen. Bij het Vormsel kunnen zij zelf ja zeggen tegen de kerk.

De eerste voorbereidende viering heeft al plaats gevonden. Het was een mooie viering waarin iedereen zijn steentje bij kon dragen. Dat gaf een gevoel van betrokkenheid, van we doen het samen. De kinderen, pastor Jo Wijnen en de ouders waren dol enthousiast.

Inmiddels zijn we al weer druk doende met de voorbereidingen voor stap 2. De viering is al door Jo Wijnen en enkele ouders in elkaar gezet. En de kinderen werken samen aan het vormselproject. Er wordt hard gewerkt, gepraat maar ook veel gelachen. Het is mooi te zien dat de kinderen er plezier in hebben. We hopen dat ze later nog met veel plezier op deze tijd terug zullen kijken. Nancy Barten, moeder van Vera Barten (Noot red.: vormheer zal zijn deken Th. H.M.C.M. van Osch uit Uden. Zanggroep Joyim zal de zang verzorgen).

Eerste Communie en Vormsel – kerklocaties Sambeek en Vortum-Mullem

Deze Nieuwsbrief verschijnt voor de eerste keer op zaterdag 22 oktober 2011.

In Sambeek stellen de communicanten uit groep 4 en de vormelingen uit groep 8 zich diezelfde dag in de viering van 19.00 uur voor aan de Sambeekse parochie, onder begeleiding van zanggroep Joyful.

Communie: In Sambeek wordt gewerkt met het communieproject 'Mag ik je iets vragen' (Peter Pen).

De communieviering zal plaatsvinden op zondag 13 mei 2012 (Moederdag) om 10.30 uur.

De datum van de ouderavond voor de ouders van eerste communicanten in Vortum-Mullem wordt nader bekend gemaakt. De ouderavond in Sambeek vond reeds plaats op 13 oktober jl.

Communiedata: Sambeek in de St. Janskerk en Boxmeer in de St. Petrusbasiliek op zondag 20 mei 2012 om respectievelijk 10.30 en 12.30 uur,

Vortum-Mullem in de St. Corneliuskerk op zondag 27 mei 2012 (Eerste Pinksterdag) om 12.30 uur.

Vormsel

Voor de vormelingen organiseren de kernen Sambeek en Vortum-Mullem een vijftal gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten. De daarbij verstrekte werk- en infobladen worden gebundeld tot een projectmap.

Vormseldatum: De vormselviering zal in Vortum-Mullem plaatsvinden op zaterdag 26 november om 17.00 uur in de Sint Corneliuskerk en in Sambeek om 19.00 uur in de St. Janskerk.

In beide vieringen zal vormheer deken mr. J.A.N. Stuyt s.j. (Nijmegen) voorgaan.

In de volgende Nieuwsbrief leest u een verslag van de hand van de stuurgroep Communie/Vormsel in Sambeek en Vortum-Mullem.

MISDIENAARS GEZOCHT ... M/V ! Kom jij ook?

In het vorige Parochienieuws stond een 'herhaalde oproep: meld je als misdienaar!'

Die oproep heeft succes gehad want er hebben zich al twee enthousiaste misdienaars gemeld bij broeder Frans Hilckmann en Kees Thijssen. Maar we hopen dat jij nu ook de uitdaging aandurft en contact opneemt met onze parochiesecretaris Mieke van Soest (ma t/m do tussen 9.00 en 12.00 uur (t. 573277) of via e-mail:

secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl of met het Karmelklooster (Steenstraat 39) en vragen naar broeder Frans Hilckmann, koster van de St. Petrusbasiliek (t. 562156, bij voorkeur tussen 17.45 en 18.00uur bellen!).

Zie ook nog het bovengenoemde artikel Misdienaars op de nieuwe website van de parochie:

www.onzelievevrouweparochie.nl, link Nieuws en Vieringen.

KARMELKRING: uit het jaarprogramma

Karmelkring Boxmeer heeft dit seizoen weer een bezinningsaanbod voor ieder die zich verder wil verdiepen in de vragen die het leven en geloven met zich brengen en/of voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de Karmel en haar spiritualiteit.

Ook parochianen en vrijwilligers in de Onze Lieve Vrouwe parochie worden van harte uitgenodigd.

God, o God ... vier bezinningsbijeenkomsten

- **God in onze wereld**, hoe geloven in een geseclariseerde wereld.
- **God en het lijden**, met video. Henk van Ulsen speelt alle rollen: God, de duivel, de drie vrienden van Job, en een overlevende uit de oorlog.
- **God in verzet** en vergeving, met video. Maïti Girtanner was actief tegen de Duitse bezetter. Een Nazi-'arts' martelde haar. 40 jaar later kwam deze zelf, ziek geworden, bij haar ziekbed.
- **God en zijn gebod**, met video. 'Gij zult niet doden'. Wat is bij alles de hoogste norm? Een film van de Poolse regisseur Kieslowski. Dekaloog 5.

Begeleiding: Gerard Westendorp o.carm Data: dinsdag 25 okt., 8 en 22 nov., 6 dec. Tijd: 19.45 - 21.45 uur

Inspirerende mannen en vrouwen in de Karmel

Theresia van Lisieux (1873-1897)

Als eenvoudig kwetsbaar jong meisje trad ze in in de Karmel. Ze groeide in korte tijd uit tot een gelovige volwassen vrouw die dingen zei en deed die mensen verbaasden. Vooral haar geloof en vertrouwen op Gods barmhartigheid in alle omstandigheden van het leven hebben tot op vandaag veel mensen geboeid. Crisis en lijden zijn haar niet bespaard gebleven. Haar zogenaamde "kleine weg" in gelovige overgave aan God vond herkenning, ook bij reformatorische christenen. Theresia wilde in haar vroomheid het liefhebbende hart zijn van de kerk. Ze schreef mooie dingen, zelfs een toneelstuk. Ze blijft een ook vandaag aansprekende figuur.

Begeleiding: Falco Thuis o.carm. Data: dinsdag 15 nov. Tijd: 19.45 - 21.45 uur

Samen Bijbel Lezen

We lezen steeds de tekst van dat gedeelte uit het Evangelie dat op de zondag wordt gelezen in de Eucharistieviering. Samen zoeken we naar wat de schrijver van het Evangelie ons wil vertellen. En wat is de betekenis van het verhaal voor mij, voor ons nu?

Deelname is per ochtend mogelijk!

Begeleiding: Tjeu Timmermans o.carm. en pastor

Data: **vrijdag** 18 nov., 16 dec., 20 jan., 24 febr., 23 maart; 20 april, 25 mei. Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Plaats: Het Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat 8, Boxmeer

INFORMATIE EN AANMELDING

De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster, te Boxmeer; ingang Kerkpad 1, bij de parkeerplaats achter de kerk. Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,- gevraagd (tenzij anders vermeld staat).

Verdere informatie en het meest recente aanbod vindt u steeds op onze website: www.karmelcentra.nl/boxmeer of in de brochures bij de uitgang van de kerk. Indien de kosten een bezwaar zijn, neemt u dan contact op met Minie Pasop o.carm of Bep de Vreede, o.carm.

U kunt zich opgeven voor een of meerdere onderdelen van het bezinningsaanbod van de Karmelkring, bij voorkeur een week voor aanvang van de betreffende activiteit, door te mailen naar karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer (t. 0485-562156). Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst of door het bedrag te gireren op giro 6459966 t.n.v. Karmelkring Boxmeer, met vermelding van de activiteit(en) waarvoor u zich inschrijft.

Nog steeds verkrijgbaar.

Ziel van de Andes – Missie-Zendingskalender 2012

De Missie-Zendingskalender is een gezamenlijke uitgave van Mensen met een Missie en de Nederlandse Zendingsraad. Met de kalender willen de uitgevers laten zien hoe medechristenen in het zuiden hun geloof in hun samenleving en cultuur ter sprake brengen.

De Missie-Zendingskalender is voor € 8,00 te koop bij broeder Frans Hilckmann, Karmelklooster, Steenstraat 39.

DUBBELEXPOSITIE in het PAROCHIEHUIS



Op zondag 25 september jl. is na de viering in de basiliek van 10.30 uur op informele wijze de dubbelexpositie in Het Parochiehuis geopend van Riek Hermans en Nelly Grutters .

De belangstelling was groot en onder het genot van koffie en thee konden de kunstwerken (beelden en schilderijen) worden bewonderd.

De expositie is nog te bezichtigen tot woensdag 7 december a.s.

De openingstijden zijn: maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur, echter niet – zoals u zult begrijpen - tijdens koorrepetities en vergaderingen of andere activiteiten in Het Parochiehuis. Belt u daarom even naar de receptie of u op een gelegen moment komt. (t. 573277).



De Onze Lieve Vrouwe Parochie gaat op reis

Ter afsluiting van een jaar Onze Lieve Vrouwe Parochie waarin de parochies van Boxmeer, Vortum-Mullem en Sambeek zijn opgegaan, is er een parochiereis naar Israel gepland.

Een kernbegrip in het missionstatement van de Onze Lieve Vrouwe Parochie is "Geloofsweg Samen". We zijn dus samen als gelovigen op reis door het leven.

De bronnen van ons christelijk geloof liggen in Israel. Onze parochie is toevertrouwd aan de Karmelieten. De Karmelieten komen ook uit Israel. Ze ontlenen hun naam aan het Karmelgebergte in Israel. Hun eerste klooster was in dit Karmelgebergte. Als parochianen samen op reis gaan naar Israel is een gezamenlijke tocht naar onze oorsprong nu we aan het begin staan van de opbouw van de nieuwe parochie.

Het zou mooi zijn als er uit de Onze Lieve Vrouwe Parochie (uit Boxmeer, uit Sambeek en uit Vortum-Mullem) een gezelschap deze reis zou kunnen maken. Samen reizen versterkt de onderlinge band.

De reis is gepland eind oktober en begin november 2012

De precieze data moeten nog vastgelegd worden. Het is een 11-daagse reis (10 overnachtingen en volpension in een goed hotel). De kosten van deze reis bedragen € 1.449,- per persoon. Bij meer dan 41 deelnemers wordt de reis nog wat goedkoper. De VNB reisorganisatie heeft ons verzekerd dat het niet duurder wordt. Vliegreis, eigen bus in Israël, Nederlandstalige gids, alle excursies zijn inbegrepen.

Deze informatie ontvangt u vroegtijdig om ieder in de gelegenheid te stellen het hele jaar voor deze reis te sparen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij pastor Tjeu Timmermans, bij Kees Thijssen en bij het parochiesecretariaat.

Opgave kan altijd bij het parochiesecretariaat (zie de contactgegevens in de kop van deze Nieuwsbrief) en bij Kees Thijssen (t. 0485-573162).

COLOFON

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE. Het verschijnt 11 maal per jaar in een oplage van 6300

De verspreiding is huis aan huis.

Uw bijdrage aan de NIEUWSBRIEF is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven. Het volgende nummer verschijnt in de week van **19 november 2011**. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op **6 november** op het redactieadres of per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd.

Red.: Herman Jan van Cuijk en Mieke van Soest (parochiesecretariaat).
Verspreiding: Jan de Kock,
Le Blancstraat 13, 5831 GM Boxmeer T. (0485) 573876

Adres: **ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE,**
Het Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, 5831 HD Boxmeer
T. (0485) 573277

Rabo: 14.57.40.625 Postbank: 38.70.612

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL