



HET PAROCHIEHUIS
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 8
5831 HD BOXMEER
(0485) 57 32 77

NIEUWSBRIEF

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

APRIL 2013

GELOOFSWEG SAMEN

PASEN

Pasen en lente

Veel mensen brengen Pasen in verband met de lente. Daarom spreken we van paaseieren, van paashaas, van paasbloemen. Pasen is ook het weekend van de meubelboulevards, getuige de opmerking van kinderen: "Pasen is als we meubels gaan kijken".

Lente heeft altijd iets feestelijks, nieuw leven, de zon die zich meer en meer laat zien, de natuur loopt weer uit en laat spoedig zijn volle kleurenpracht zien als alles in bloei staat. Het leven is volop en uitbundig aanwezig. Pasen en lente horen bij elkaar vanwege het nieuwe leven.

Waarom is Pasen zo nauw verbonden met het nieuwe leven?

Dat heeft te maken met een eeuwenlange ervaring en een eeuwenlange traditie.

Eeuwen geleden leefde een groep mensen onder de dictatuur van de Farao van Egypte. Onderdrukking is afschuwelijk. Als vanzelf groeit in mensen langzaam maar zeker het verlangen naar vrijheid. Zo gebeurde het ook bij de mensen die onder de dictatuur van de Farao leefde. Ze organiseerden zich en begonnen de lange mars naar bevrijding. Het was inderdaad een lange mars, want het duurde meer dan 40 jaar voordat ze zich werkelijk vrij voelden en konden leven in een vrij land. Ze beseften dat hun verlangen naar bevrijding van God kwam. God ging met hen mee als een wegwijzer overdag en in de nacht.

Deze mars naar de vrijheid was geen gemakkelijke weg. Onderweg ontdekten ze dat ze verdeeld waren, dat ze verschillend dachten, dat ze verschillende belangen hadden. Soms vochten ze onderling, soms vochten ze tegen groepen

mensen die ze onderweg tegenkwamen en die hen tegenhiel- den op de weg naar vrijheid. Soms raakten ze God als hun wegwijzer kwijt. Ze dachten dat ze het zelf wel konden red- den. Soms wisten ze niet meer wat hun verlangen naar vrij- heid inhield en verlangden ze terug naar de tijd van de onder- drukking. In die tijd was veel niet in orde, maar ze hadden tenminste de noodzakelijke dingen om te leven. Nu waren ze de weg kwijt en wisten ze niet meer waar het hen om ging.

Pascha

Toen de mars naar de vrijheid hen eindelijk, na 40 jaren, had gebracht in een nieuw land waren ze verschrikkelijk blij. Ze voelden het nieuwe leven dat voor hen vrijheid en welzijn betekende. Deze ervaring werd door hen ieder jaar gevierd. Ze noemden dit feest "het Pascha", het feest van de bevrij- ding uit hun ellendige situatie. Ze vierden dat God hen tijdens hun mars naar de vrijheid had geleid en hen een nieuwe toe- komst had aangereikt. Voor hen begon een nieuw leven, een nieuwe toekomst.

Dit Pascha is voor het Volk van God het grote feest dat ieder jaar wordt gevierd. Het was een feest dat in de familiekring werd gevierd. Tijdens het feest vroeg het jongste kind waar- om dit feest zo anders was dan andere feesten. Na deze vraag van de jongste in het gezin vertelde de vader het ver- haal van de mars naar de vrijheid. Maar de vader deed daar- bij iets bijzonders. Hij vertelde niet alleen over die lange mars van zoveel eeuwen, maar hij vertelde ook over iedere erva- ring sindsdien dat het volk van God werd onderdrukt tot op de dag van vandaag.

In het gezin werd van jaar tot jaar het feest van de vrijheid vastgehouden als een hoop en een verlangen voor al die situaties dat mensen in onvrijheid moeten leven.

In deze editie o.a.:

- Overweging pastor Tjeu Timmermans
- Informatieavond Parochiereis oktober 2013
- Van de bestuurstafel: evaluatie Nieuwsbrief / website
- Habemus papam: paus Franciscus
- Diensten in de kerken
- Kind en Kerk / Vervolg Kerkennacht 2013
- Interview met Riek Hermans, voorzitter "Vivace"
- Stichting Lalibela nodigt u uit!

voorpag. + p.3

p.3

p. 4

p. 5

p. 6 + 7

p. 8 + 9

p. 10 + 11

p. 12



NIEUWSBRIEF THUIS ONTVANGEN?

Geeft u uw naam en adres door aan de receptie van Het Parochiehuis: t. 573277 (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur)



Pastoraal team



tjeu.timmermans@onzelieievrouweparochie.nl

bep.devreede@onzelieievrouweparochie.nl

wijnenjo@onzelieievrouweparochie.nl

Het Parochiehuis

van Sasse van Ysselstraat 8

5831 HD BOXMEER

(0485) 57 32 77

secretariaat@onzelieievrouweparochie.nl

Rabobanknummer 14.57.40.625

Openingsuren receptie

Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur.

Kunt u de gastheer of gastvrouw van de receptie niet bereiken, spreek dan s.v.p. uw bericht in op het antwoord-apparaat. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. De telefoonbeantwoorder meldt wat u moet doen als u de pastor dringend nodig heeft.

Adressen kerklocaties

H. Petrusbasiliek

Steenstraat 41

5831 JA Boxmeer

Sint Jan de Doperkerk

Bezoekadres en postadres:

Grotestraat 65

5836 AC Sambeek

E kerklocatiesambeek@onzelieievrouweparochie.nl

Open op donderdagochtend van 8.30 - 11.00 uur,
gastheer is de heer Wil Derks, T (0485) 57 16 18.

Sint Corneliuskerk

Postadres: Sint Cornelisstraat 18

5827 AL Vortum-Mullem

SAM'S KLEDINGACTIE

Op **maandag 22 en dinsdag 23 april** vindt in **Boxmeer** de voorjaarskledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van **9.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur** uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven in **Het Parochiehuis**.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal jaren steunt Sam's het **Droogte Cyclus Management Project in Kenia**. Zie ook de informatie in de plaatselijke pers.

Colofon

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Uw bijdrage aan de Nieuwsbrief is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven.

De **editie van mei** verschijnt op **vrijdag 3 mei 2013**. Kopij voor dit nummer dient **uiterlijk op zondag 21 april 2013** op het redactieadres of per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd.

Red.: Mieke van Soest (parochiesecretariaat), pastor Bep de Vreede o.cam.

U KUNT DE NIEUWSBRIEF OOK IN DE BRIEVENBUS ONTVANGEN!

CONCERT Gregoriaans Koor Cappella Boxmeer:

Gezangen van de Paastijd

Kasteelkapel, 14 april 2013 - 15.30 uur

Kapel open: 15.00 uur.

Entree: € 8,-

Veel parochianen kennen ons koor, Cappella Boxmeer, van een uitvaartdienst in de parochiekerk. Anderen zijn trouwe bezoekers van een concert van ons in de kasteelkapel aan de Veerstraat.

Programma

We zingen Gregoriaans van de Paastijd: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Alstijd kunt u enkele gezangen meezingen.

Deze keer: Vidi aquam; Kyrie I; Alleluia en Veni Creator van Pinksteren.

Zoals bij elk concert van de Cappella een verrassing: **medewerking van De Speellieden van Gelre**, vijf musici met schitterende instrumenten als fluit, kromhoorn, gamba, vedel, cornetto en renaissancegitaar. Ze spelen o.m. een Ave Maria en een Ave Virgo, en samen met de Cappella: Nun bitten wir den Heiligen Geist.

Heerlijk genieten voor u van heel veel bekende en andere mooie Gregoriaanse gezangen uit de Paastijd.

Namens de Cappellani o.l.v. Jacques Steenbrink: Welkom en een vriendelijke groet,

Nico Vroonhof

VERVOLG OVERWEGING TJEU TIMMERMANS

Pasen

Intocht in Jeruzalem

Dit feest viert ook Jezus op het einde van zijn leven als hij in Jeruzalem aankomt. Hij viert dit Pascha met zijn leerlingen en vrienden. Tijdens dit Pascha wordt niet alleen de lange geschiedenis van onderdrukking en bevrijding verteld. Jezus doet iets heel bijzonder tijdens dit feest. Hij zegt: 'Ik ben de totale bevrijding. Ik breek mijn leven opdat iedere mens mag leven'. Hij maakt dat ook zichtbaar door brood te nemen en te breken en wijn te nemen en te delen. Hij maakte het leven mogelijk door zelf zijn leven weg te schenken.

Hij brak zijn leven ten volle. Het werd zichtbaar en tastbaar aan het kruis. Maar hij bleef niet gevangen in de dood. Vanuit God werd hem nieuw leven aangereikt. God haalde hem voorbij de onderdrukking van de dood voorgoed in het leven. Zoals hij zoveel eeuwen de mensen van toen vanuit de onderdrukking had geleid naar vrijheid. Naar nieuw leven en naar een nieuwe toekomst.

Feest van het Nieuwe Leven

Wanneer het Pasen is vieren wij dat het volk van God door God zelf en in Jezus op de weg van het nieuwe leven zijn gezet. Dat drukken we uit in de Verrijzenis, het feest van het Nieuwe Leven. Zo is Pasen met het Nieuwe Leven verbonden.

Van harte namens mijn collega pastores, namens het parochiebestuur en namens de Karmelgemeenschap een vreugdevol Pasen, het feest van het Nieuwe Leven.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider



INFORMATIEAVOND PAROCHIEREIS 12-daagse busreis naar Fatima, Santiago de Compostella en Lourdes

Op maandagavond 18 maart jl. heeft in Het Parochiehuis de informatieavond over de parochiereis plaatsgevonden.

Namens de VNB heeft de heer Henk Smits het reisprogramma toegelicht aan de hand van een powerpointpresentatie.

Pastor Tjeu Timmermans legde uit hoe hij zijn pastorale inbreng tijdens deze pelgrimsreis gestalte denkt te geven.

De aanwezige aspirant-deelnemers konden hun vragen en opmerkingen bij de reisleiding kwijt en de inschrijfformulieren meenemen.

REISPERIODE 7 t/m 18 oktober 2013

PRIJS
Bij 36-41 deelnemers: € 1.089,-
Vanaf 42 deelnemers: € 1.049,-

DEELNEMERS

- Parochianen Onze Lieve Vrouwe parochie
- Anderen die zich willen aansluiten (afhankelijk van het aantal aanmeldingen en na overleg met Kees Thijssen).

De reis is vermoeiend en intensief, u moet absoluut goed ter been zijn. Ook moet u zich voorbereiden op 12 dagen 'uit de koffer leven'.

AANMELDING PAROCHIEREIS

U kunt zich opgeven **tot uiterlijk 1 augustus 2013**.

Op de website van de parochie (www.onzelievevrouweparochie.nl) is via de homepage (onder tabblad 'UITNODIGING') al het nodige over de parochiereis te lezen en kunt u de VNB-flyer lezen/downloaden.

Voor verdere inlichtingen en opgave kunt u tevens contact opnemen met Kees Thijssen (t. 573162) of pastor Tjeu Timmermans (t. 562156, Karmelklooster).

VAN DE BESTUURSTAFEL

EVALUATIE HUIDIGE OPZET NIEUWSBRIEF EN WEBSITE

Zoals in de vorige Nieuwsbrief reeds vermeld, hebben wij in de parochievergadering de dato 26 november 2012 gesproken over de wijze waarop wij de huidige opzet van de Nieuwsbrief en de website zouden willen evalueren. Gekozen was voor een bespreking in de parochievergadering omdat daarin, naast het pastorale team en het voltallige parochiebestuur, een bredere vertegenwoordiging van parochianen aanwezig is. Naast het bespreken van een wenselijke opzet, hadden wij ook een tijdsplan benoemd. Dit tijdsplan zou uitmonden in het bespreken van de resultaten in de parochievergadering op 18 februari en de parochiebestuursvergadering van 6 maart.

Als input voor genoemde besprekingen hadden wij de opbrengsten van de ruim 100 enquêteformulieren inclusief de toegevoegde opmerkingen, de resultaten van de dialoogavonden met de (oud)lopers van de Nieuwsbrieven en met vertegenwoordigers van de vrijwilligers én daarnaast van diverse parochianen een uitgebreide persoonlijke evaluatie.

Om u een indruk te geven van de te scoren vragen betreffende de indertijd door het parochiebestuur gekozen uitgangspunten, zijn deze in onderstaand schema in procenten weergegeven.

	Overwegend of geheel mee eens	Overwegend of geheel mee oneens
De website wordt leidend. De Nieuwsbrief is aanvullend en bedoeld om de parochianen te attenderen op de website.	68%	32%
De nieuwe opzet van de verspreiding van de Nieuwsbrief: naast digitaal af te halen op diverse locaties én voor wie dat wil aan huis bezorgd.	82%	18%

Als kanttekening bij de website moet genoemd worden dat deze, ondanks bovengenoemde score, door 76% van de desbetreffende personen niet tot nauwelijks bezocht wordt.

Wat betreft de verspreiding zijn er diverse aanvullende locaties genoemd waar wij een pakketje Nieuwsbrieven zouden kunnen neerleggen én duidelijk is dat we meer bekendheid moeten geven aan het feit dat de mensen de Nieuwsbrief nog steeds thuis kunnen laten bezorgen.

Hoe nu verder?

Met name de opmerkingen en de uitgebreide bijdragen van diverse parochianen gaven aan dat de communicatie bij lange na nog niet loopt zoals wij hadden gehoopt, er valt nog veel te optimaliseren. Daarbij is het belangrijk dat we de ontwikkelingen op dit gebied, ook bij andere parochies, goed volgen om daar waar wenselijk en mogelijk het door ons ingeslagen beleid bij te sturen.

Communicatieplan

Het bestuur is van mening dat er binnen enkele maanden een communicatieplan ter tafel moet liggen dat uitvoerbaar, goed onderbouwd en financieel haalbaar is. Wij zijn momenteel op zoek naar een deskundige op dat gebied die ons, mede op basis van de evaluatie, kan adviseren. Het is niet ondenkbaar dat dit uiteindelijk zou kunnen leiden tot het in het leven roepen van een werkgroep communicatie.

Hopelijk heb ik u op dit moment voldoende geïnformeerd. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u van ons.

Met vriendelijke groet,

namens het Parochiebestuur,

Emilie van der Heijden, vice-voorzitter

STAND AKTIE KERKBALANS

Boxmeer	€ 46.630,00
Sambeek	€ 9.465,00
Vortum-Mullem	€ 1.479,00

Alle deelnemende parochianen hartelijk dank voor uw bijdrage!

HABEMUS PAPAM !



Op woensdag 13 maart jl. werd tot ieders verrassing de Argentijnse kardinaal **Jorge Bergoglio** gekozen tot bisschop van Rome en onze nieuwe kerkleider. Evenzo verrassend was het dat hij koos voor de **pausnaam Franciscus**. Mogelijk haalt hij zijn inspiratie ook uit nevenstaand gebed van Franciscus van Assisi.

Wapen Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft in zijn wapen zijn devotie voor Maria en Jozef, de ouders van Christus, vastgelegd. Het wapen is een uitwerking van zijn wapen als bisschop en aartsbisschop. De gouden en zilveren sleutel en de mijter kwamen ook terug in het wapen van zijn voorganger Benedictus XVI, als symbolen van de pauselijke waardigheid.

De zon met de letters IHS (Jezus), het kruis en de drie nagels die verwijzen naar het lijden van Christus zijn het symbool van de orde van de Jezuïeten, de orde waartoe de Argentijnse paus Jorge Bergoglio is toegetreden. De ster daaronder verwijst in de klassieke heraldiek naar Maria. De afbeelding die op een tros druiven lijkt, verwijst volgens het Vaticaan naar de nardus, een grasachtige plant waarmee Jozef vaak wordt afgebeeld.

Motto Paus Franciscus

Het motto is dat wat Bergoglio koos toen hij tot bisschop werd gewijd. Onder het wapen staat de tekst: "miserando atque eligendo", wat het Vaticaan vertaalt als: **'ik zag hem met een gevoel van liefde en koos hem'**.

Dit is een zinsdeel uit een tekst uit de 7e eeuw van de Angelsaksische monnik Beda Venerabilis over de evangelist Mattheus. Mattheus was tollenaar (belastinggaarder), een beroep dat vanwege de zelfverrijking die gebruikelijk was, bij uitstek als zondig werd beschouwd. Beda beschrijft hoe Jezus Mattheus

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer,
maak mij tot een werktuig van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
vergiffenis waar mensen in onmin leven
en eenheid waar verdeeldheid is;
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
geloof waar twijfel heerst,
hoop waar wanhoop is,
licht waar duisternis is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf getroost te worden,
maar om anderen te troosten;
niet zozeer om zelf begrepen te worden,
maar om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
maar om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf bemind te worden,
maar om anderen te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden
en als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.



koos als discipel, omdat hij door mededogen werd bewogen toen hij hem zag. De tekst ontroerde Bergoglio toen hij 17 jaar was en verwijst naar de roeping om priester te worden.



DIENSTEN in de KERKEN

Karmelvieringen door de week in de H. Bloedkapel, St. Petrusbasiliek Boxmeer

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Eucharistieviering

woensdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
09.00 uur Eucharistieviering
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Gebedsviering

zaterdag

12.00 uur
Viering rond
Karmelregel

Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
za 30 mrt	21.00 uur	Paaswake	Pauluskoor	Paaszaterdag
zo 31 mrt	10.30 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	Verrijzenis van de Heer Eerste Paasdag met kindernevendienst
ma 1 april	10.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang	Tweede Paasdag
zo 7 april	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	2 ^e zondag van Pasen Beloken Pasen
ma 8 april	18.45 uur	Eucharistieviering	Samenzang	Aankondiging v.d. Heer Maria Boodschap
za 13 april	19.00 uur	Woord- Communieviering	Samenzang	verzorgd door de werk- groep
zo 14 april	10.30 uur	Eucharistieviering	Koor Vivace	50 jr jubileum Zonnebloem afdeling Boxmeer
za 20 april	19.00 uur	Familieviering		Viering met aandacht 4 ^e stap Eerste Communie
zo 21 april	10.30 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	4 ^e zondag van Pasen
zo 28 april	10.30 uur	Eucharistieviering met Gilde-er		5 ^e zondag van Pasen m.m.v. H. Bloedsgilde
za 4 mei	18.00 uur	Oecumenische viering		Dodenherdenking
zo 5 mei	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	6 ^e zondag van Pasen
wo 8 mei	19.00 uur	Eucharistieviering	Samenzang	Hemelvaart
do 9 mei	10.30 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	Hemelvaart

Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
za 30 mrt	19.00 uur	Paaswake	Gemengd koor	Paaszaterdag
zo 31 mrt	-----			
ma 1 april	9.00 uur	Eucharistieviering Pasen	Schola	Tweede Paasdag
zo 7 april	9.00 uur	Eucharistieviering	Samenzang	2 ^e zondag van Pasen Beloken Pasen
ma 8 april	18.45 uur	Eucharistieviering	Samenzang	Aankondiging van de Heer Mariaboodschap in Petrusbasiliek
za 13 april	19.00 uur	Eucharistieviering	Samenzang	3 ^e zondag van Pasen
zo 21 april	9.00 uur	Eucharistieviering	Dameskoor	4 ^e zondag van Pasen
za 27 april	19.00 uur	Eucharistieviering	Samenzang	5 ^e zondag van Pasen
zo 5 mei	9.00 uur	Eucharistieviering	Samenzang	6 ^e zondag van Pasen
do 9 mei	9.00 uur	Eucharistieviering	Schola	Hemelvaart

VERVOLG DIENSTEN IN DE KERKEN

Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem

DATUM	TIJD-STIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 31 mrt	9.00 uur	Eucharistieviering	Koor	Pasen
zo 14 april	9.00 uur	Eucharistieviering	Koor	3 ^e zondag van Pasen
zo 28 april	9.00 uur	Eucharistieviering	Koor	5 ^e zondag van Pasen

DOOPVIERINGEN

Als ouders kun je ervoor kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloven, onze 'geloofsweg samen'. De doop is de eerste stap op die weg die we samen willen gaan.

Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen: stuur ons een e-mailbericht of bel met ons parochiesecretariaat, dan kan in goed overleg tot een concrete afspraak voor de voorbereiding en doopviering gekomen worden.

Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel bereikbaar (t. 573277) en ook via e-mail:

secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl

U kunt ook een doopaanvraagformulier invullen via de website van de parochie:

www.onzelievevrouweparochie.nl

In de voorbije maand waren er geen doopvieringen.

Foto: doop Tuur Kelders, Sambeekseweg 24, Boxmeer op 20 januari jl. in de St. Petrusbasiliek



UITVAARTDIENSTEN

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerklocaties binnen onze parochie, geven wij onze dierbaren als geloofsgemeenschap uit handen en leggen hen in Gods hand.

Hij draagt hen nu verder op handen, en we geloven in hun Leven samen met Jezus de Verrezenen.

En ook willen we als gelovige gemeenschap de nabestaanden en allen die de overledene kenden tot steun en troost zijn in het gemis.



In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer:

- 23 februari **Mia Bergmann**, 91 jaar
Hoogstraat 11
- 2 maart **Wim Ermers**, 88 jaar
Weijerstaete 50
- 6 maart **Theo van Zwam**, 77 jaar
Van den Berghstraat 1
- 16 maart **Toon Peters**, 78 jaar
Elsendonck 1
- 16 maart **Alphonsien Jansen-Lamée**, 84 jaar
Beugenseweg 21

God draagt hen nu verder op handen. Mogen zij rusten in vrede

KIND EN KERK

Palmpasen voor de kinderen

In het weekend van Palmpasen was in elke kerklocatie een mooie Palmpaasviering voor de gezinnen. De kinderen hadden een palmpaasstok gemaakt en daarmee hielden ze een optocht door de kerk. Zo speelden we de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij de mensen langs de weg stonden en Jezus welkom heetten. Ze juichten en zwaaiden hem toe.

Eerste Communie Boxmeer

Op **20 april** is in de basiliek weer de maandelijkse familieviering. Voor de Eerste Communicanten van Boxmeer is het de laatste voorbereidende viering. Het thema is Dromen en doen. Een droom kan in vervulling gaan, werkelijkheid worden. Maar dan moet je er wel iets voor doen! Anders blijft je droom een fantasietje!

Op **2 april** komen enkele ouders bij elkaar om de viering samen te stellen. Onze maatschappelijke stagiaire Tim zal weer de lay-out verzorgen.

Op 25 maart kwamen de ouders die de kerkversiering verzorgen bij elkaar. De versiering is elk jaar even mooi. We zijn benieuwd!

Eerste Communie Sambeek en Vortum-Mullem

Ook hier vordert de voorbereiding van de kinderen gestaag: het bezoek aan de bakker (zie hieronder het verslag en enkele foto's van Dianne Toonen uit Sambeek; de volledige rapportage staat op de website, menuknop Kind en Kerk), het maken de palmpaasstokken, de lessen uit het project.

Op **3 april** is er in Sambeek een themabijeenkomst over bidden. We gaan uit van wat ieder kind wel eens gezien of gedaan heeft: een kaarsje aansteken bij Maria.



Uitstapje van groep 4 naar Bakker van den Bergh te Afferden

Als voorbereiding op de Eerste Communie is groep 4 van basisschool de Bolster uitgenodigd bij bakker Van den Bergh te Afferden om een kijkje te gaan nemen in de bakkerij.

Daar werden we ontvangen door de bakker die de kinderen uitlegde hoe brood gebakken werd, en welke ingrediënten er in brood zitten. De kinderen keken hun ogen uit wat voor grote machines er in de bakkerij gebruikt werden.

Vervolgens mochten de kinderen zelf in de huid van de bakker kruipen door zelf een hele mooie paashaas van brood te versieren, een broodje en als laatste een heerlijk appelvlaaitje te maken. Het zag er allemaal prachtig uit! Toen de kinderen ook nog een lekker slagroomsoesje in de chocoladesaus mochten dopen, was de dag helemaal geslaagd. Je kon precies zien aan de mondjes welk kind er van de lekkere saus had gesnoept...

Al met al was het een leerzame, leuke middag waar we met veel plezier naar terug kunnen kijken. Wij willen Bakker Van den Bergh dan ook hartelijk danken voor het creëren van deze mogelijkheid!



Werkgroep 'Werkmorgens'

ter voorbereiding op de Eerste Communie



KERKENNACHT: za 22 / zo 23 juni 2013

In de Nieuwsbrief van maart heeft de Activiteitencommissie melding gemaakt van de deelname van onze parochie, in samenwerking met de protestantse gemeente Boxmeer, aan Kerkennacht 2013.

Thema Kerkennacht

Gekozen is voor het thema: **GERAAKT DOOR...**
Dit wordt op alle drie de kerklocaties van de Onze Lieve Vrouwe parochie en in de protestantse kerk op een verschillende wijze nader uitgewerkt.
Graag willen wij u alvast globaal informeren over de activiteiten die we gaan organiseren.

Zaterdag 22 juni

✦ **Kerklocatie Vortum-Mullem (14.00-16.00 u):**
Geraakt door....zang, dans, muziek

Na de opening van het Kerkennachtevenement door wethouder Erik Ronnes, zal in de Sint Corneliuskerk een muzikaal programma worden gebracht speciaal gericht op kinderen en jonge gezinnen en m.m.v. jong en oud in Vortum-Mullem.

✦ **Kerklocatie Sambeek (16.00-20.00 u):**
Geraakt door.... respect voor elkaar

In de Sint Jan de Doperkerk wordt een tentoonstelling over het thema Pesten opgebouwd. Kinderen van groep 7 van basisschool de Bolster zullen in de kerk liederen uit een musical over pesten ten gehore brengen.

Aansluitend start op het kerkplein om 18.30 u de traditionele **Sint Janskransenwijding**, waarbij iedereen is uitgenodigd. Waarschijnlijk zullen dames vóór de kerk kransen aan het maken zijn. Deze zijn ook te koop, evenals het Sint Jansbrood.

Voor nadere info over Kerkennacht: zie onze volgende Nieuwsbrieven, onze website en de plaatselijke pers. Wij schakelen ook BLOSrtv in. Verder zult u vlaggen en posters gaan ontwaren in Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem!



Zaterdag 22 / zondag 23 juni

✦ **Kerklocatie Boxmeer (basiliek open van 20.00-03.00 uur)**

Geraakt door....de sfeer

In de Sint Petrusbasiliek zal Kerkennacht te beleven zijn in de crypte, de Mariakapel, de doopkapel en de Bloedkapel. De aankleding en inrichting van deze ruimten bepalen de sfeer. Op het voormalige priesterkoor wordt een debatruimte ingericht en er zal een ontmoetingsplein zijn waar (zo mogelijk) om 21.00 u, 23.00 u en 01.00 u gezamenlijk Taizé-liederen kunnen worden gezongen.

✦ **Protestantse kerk (open van 20.00-03.00 u):**
Geraakt door....eerlijke inzet van jongeren

In de protestantse kerk staat de derde wereld centraal met voorstellingen en presentaties van jongeren van het Elzendaalcollege en van jongeren die bij de Amnestywerkgroep hun maatschappelijke stage lopen. Naast deze locatiegerichte activiteiten wordt ook een **'kerken-/kapellenwandeling'** in Boxmeer georganiseerd.

UIT HET KARMELEPROGRAMMA

Kerk actueel ...

Thema: De Kerk en de mensenrechten vandaag.

Aan de orde komen: het homohuwelijk, de priesterwijding van vrouwen en de vrijheid van meningsuiting, met name van theologen die afwijken van de lijn van het leergezag.

Na de inleiding kunnen deelnemers hun visie geven op het aangereikte thema of hun hart hierover luchten.

Begeleiding: Falco Thuis o.carm.
Data: dinsdag 16 april
Tijd: 19.45 - 21.30 uur



INFORMATIE EN AANMELDING

Informatie vindt u op onze website: www.karmelboxmeer.nl en op www.onzelievevrouweparochie.nl

Als de Karmel u trekt ... een kennismakingsdag zaterdag 27 april a.s.

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze, is van harte welkom op een kennismakingsdag op zaterdag 27 april. Opgave en inlichtingen: Minie Pasop of Gerard Westendorp, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562155 / 562151, m.pasop@karmel.nl en g.westendorp@karmel.nl

INTERVIEW MET RIEK HERMANS: VOORZITTER DAMESKOOR "VIVACE"

Wanneer ben je bij Vivace gekomen?

In 1978 heb ik me aangesloten bij dameskoor Gaudia (verbonden aan de toenmalige Pauluskerk). In 2002 is Gaudia gefuseerd met het dameskoor van de Petrusbasiliek en sindsdien heten we "Vivace". Dit betekent: blij, vrolijk en opgewekt.

Dus je bent nu al bijna 35 jaar lid van het dameskoor?

Ja, en met mij zijn er al vele jubilarissen geweest en nog in aantocht. We zijn een hechte club, we zijn er voor elkaar. We kijken dankbaar terug, maar ook vertrouwend vooruit.

Behalve met zingen ben je dus ook bestuurlijk actief. Hoe is dat zo gegroeid?

Ik heb altijd al gezongen als alt of mezzo-sopraan. Toen er een nieuw koor moest worden opgericht voor de Pauluskerk werden verschillende dames daarvoor benaderd. Ik heb daar 25 jaar gezongen en ben op 7 oktober 1987 bestuurslid geworden. Daaropvolgend werd ik op 16 mei 1990 secretaris en sinds oktober 1996 ben ik voorzitter. Toen vanwege de afbraak van de Pauluskerk de fusie tussen de beide dameskoren werd gerealiseerd, werd ik bij "Vivace" weer tot voorzitter gekozen.

Wat biedt "Vivace"?

Kenmerkend is de fijne kameraadschappelijke sfeer. Inzet, motivatie en saamhorigheid staan hoog in het vaandel. Bij huwelijken of jubilea mogen wij een feestelijke bijdrage leveren. We zingen ook altijd de voorbereidende viering voor de Lourdesreis. Bij afscheid van dierbaren hopen wij een steun en lichtpuntje te zijn. Wij staan onder deskundige leiding van dirigent/organist Jos Ards.

Waaruit bestaat jullie repertoire?

Ons repertoire is heel veelzijdig. Alleen al voor uitvaarten hebben we meer dan 80 liederen. Daarnaast is er een ruim repertoire voor kerst- en paasvieringen, jubilea en andere feestelijke gelegenheden. Het repertoire wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe hedendaagse liederen.

Op dit moment zijn wij bezig met het instuderen van de **Missa Laus Tibi Christe van componist Federico Caudana**. Die mis gaan we voor de eerste keer ten gehore brengen tijdens de viering ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Zonnebloem, afdeling Boxmeer op **zondag 14 april a.s.**

Foto: Riek bij het schilderij van Liesbet Kranz, getiteld: Dameszangkoor

Al met al zijn jullie een bijzonder actief koor. Zou je nog een extra oproep voor "Vivace" willen doen?

Ja zeker, namens "Vivace": *kun je zingen? Zing dan met ons mee!*

Om een afspraak te maken om sfeer te komen proeven kan iemand contact met mij opnemen (t. 0485 573217).

Wanneer en waar zijn de repetities?

Elke woensdagochtend in Het Parochiehuis aan de van Sasse van Ysselstraat 8 in Boxmeer. We repeteren van 9.30 - 11.00 uur met een gezellige koffiepauze van een kwartier. Tijdens de pauze worden ook alle bijzonderheden aangaande het koor en het wel en wee van de leden medegedeeld.

Hoeveel leden heeft "Vivace"?

Momenteel 28, maar we kunnen er natuurlijk altijd meer gebruiken. Dat verruimt de mogelijkheden in de repertoirekeuze. Om lid te worden gaan we ervan uit dat iemand een enigszins geoefende stem heeft, maar de stem kan ook weer groeien door de regelmatige repetities en uitvoeringen. De ervaring is dat samen zingen wonderen doet.

Zingen jullie alleen in de Petrusbasiliek?

Nee, we zingen ook in de Elsendonck/Weijerstaete en in Madeleine. In de Weijerdonck worden we gevraagd om de kerstvieringen op te luisteren. Dit doen we ook bij de Zonnebloem, afdeling Boxmeer.

Dank je wel voor dit interview Riek! We wensen jou nog heel veel zangplezier en een succesvolle verdere bestuursperiode. En natuurlijk wensen we "Vivace" een goede toekomst.

Dank ook aan alle leden die zich vaak beschikbaar stellen voor allerlei hand- en spandiensten in de parochie! Voor de Onze Lieve Vrouwe parochie is "Vivace" in alle opzichten onmisbaar!



Dameskoor "Vivace" voor museum Vaals

(Op de foto ontbreekt mevrouw Ann Centen)



Repetitie in Het Parochiehuis



Dirigent / organist Jos Ardts



KONINGSCHIETEN HEILIG BLOEDSGILDE 2013

Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer op de laatste zondag van april het jaarlijkse Koningschieten van het Heilig Bloedsgilde plaats.

Op **zondag 28 april** vindt om **10.30 uur** in de **St. Petrusbasiliek** de **Eucharistieviering met gilde-eer** plaats. De gildeleden zullen actief betrokken worden bij de viering. Het tamborcorps en de vendeliers zullen de pastor tijdens de consecratie begeleiden. Gedurende de gehele dienst zal het vaandel de erewacht houden. De rode gildevaandels verwijzen naar het H. Bloed.

In het tweede gedeelte van de eucharistieviering zal voor de gilde-zusters en -broeders, in het bijzijn van de kerkelijke en wereldlijke overheden, de **hernieuwing van de eed van trouw** plaatsvinden. Tevens zullen hierbij **nieuwe leden ingezegend** worden en zullen zij **de eed van trouw** afleggen ten overstaan van de burgemeester van Boxmeer, de heer K. van Soest. Bovendien zullen zij de speld tegen zinloos geweld ontvangen. Na de H. Mis worden **diverse jubilarissen** gehuldigd.

Het Boxmeerse Heilig Bloedsgilde hoopt dat zoveel mogelijk mensen 28 april de Heilige Mis bijwonen en zo getuige zullen zijn van een prachtig stukje Boxmeerse traditie.

De wedstrijden beginnen rond de klok van 14.00 uur. Eerst schieten de dames en de jeugdleden. Dan ontbrandt de strijd bij de heren om de felbegeerde Koningstitel en misschien wordt het dit jaar wel Keizer Geert Janssen.....



STICHTING LALIBELA: UITNODIGING CULTURELE AVOND 5 april 2013

Hulp aan de armsten van de armsten in Lalibela (Ethiopië)

800 Jaar geleden bouwde koning Lalibela een nieuwe stad in de bergen van Ethiopië. Om zijn stad uit het oog van ongewenste bezoekers te houden, gaf hij zijn volk opdracht de kerken in de rotsen uit te houwen. Dat werk ging zo langzaam, dat de engelen besloten een handje te helpen. Als de mensen 's nachts - moe van het zware werk - sliepen, pakten zij de houwelen en hakten er flink op los. Het vroeger zo rijke Lalibela is tegenwoordig straat-arm.

Bijna twaalf jaar geleden bezocht de bekende schrijver Ton van Reen het Ethiopische stadje Lalibela. Doel was de wereldberoemde in de bergen uitgehouwen kerken te bezoeken, maar veel kreeg hij niet te zien van dit cultureel erfgoed. Zijn oog viel op de vele bedelende straatkinderen en blinde kinderen die niet naar school konden. Hij besloot ter plekke een hulporganisatie op te richten om de ergste nood te lenigen: **Stichting Lalibela**.

De kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans en Stef Pennings (docent blinde en slechtziende leerlingen) uit Boxmeer zijn tegenwoordig de voorzitter en secretaris van deze stichting. Zij hebben met twee jongeren en een docent van Scholengemeenschap Metameer in mei 2012 de projecten bezocht.

Kansen voor de toekomst

Stichting Lalibela heeft in relatief korte tijd en met beperkte middelen heel wat bereikt. Het straatbeeld in Lalibela is tegenwoordig beduidend anders dan twaalf jaar geleden. Kinderen en ouderen hoeven niet meer langs de kant van de weg te bedelen. De blinde kinderen gaan naar school!

De Stichting Lalibela organiseert op 5 april 2013 een avond in het Theater De Weijer.
Het motto van de avond is: Jur en Kas in Afrika!

Jur Kersten en Kaspar Sonnemans van Scholengemeenschap Metameer bezochten in het kader van hun maatschappelijke stage de projecten van Stichting Lalibela in Ethiopië. Op vrijdag 5 april organiseren zij samen met de stichting een culturele avond in theater De Weijer in Boxmeer.

Op het programma staan onder andere de bloedstollende verhalen van de jongens, betoverende films en foto's en live muziek. Jur en Kaspar laten zien hoe deze reis hun kijk op de wereld beïnvloed heeft. Door zo dicht op de huid van hun Ethiopische leeftijdsgenoten te kruipen, ontdekten zij niet alleen waar wij in Nederland allemaal een overvloed aan hebben, maar ook waar het ons hier aan ontbreekt.

Iedereen die benieuwd is naar hun avonturen, is van harte welkom.

Vanzelfsprekend zijn ook Gerard Sonnemans en Stef Pennings deze avond aanwezig en tonen zij o.a. met trots een indrukwekkende documentaire van het vrijwilligerswerk in Lalibela.

Gerard zal tevens vertellen over een prachtig samenwerkingsproject: in Lalibela heeft één van onze weesjongeren zich ontwikkeld tot een ware kunstenaar. Mikeyas heeft Gerards nieuwste kinderprentenboek "Miny zoekt een thuis" geïllustreerd. Het boek is afgelopen maand verschenen!!

Kortom: een avond vol informatie en mooie ontmoetingen.

Van harte uitgenodigd!!!! Hopelijk tot ziens op 5 april en nodig vooral uw familie, burens, vrienden en kennissen uit!!!

Theater De Weijer in Boxmeer
Vrijdag 5 april 2013 20.00-22.30 uur

Entree gratis

Voor een koffie/thee en een drankje verkopen wij bij de ingang "Lalibelamunten".

Van iedere munt gaat er €0,25 naar onze projecten.

<http://www.stichtinglalibela.nl/>

Facebook: Lalibela Friends

Stef (P.M.) Pennings
Boxmeer

Mobiel: 06-38328843

Ondersteun de mensen in Lalibela

<http://www.stichtinglalibela.nl/>

