



HET PAROCHIEHUIS
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 8
5831 HD BOXMEER
(0485) 57 32 77

NIEUWSBRIEF

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE

NOVEMBER 2012

GELOOFSWEG SAMEN

Verlangen naar licht

Na een herfst met een zonovergoten kleurenpracht worden de dagen korter en avonden langer. In de winkelstraat van Boxmeer brandt straks de nieuwe feestelijke verlichting die meer warmte en intimiteit moet uitstralen. Het is de keuze die de winkeliers gemaakt hebben. Deze keuze sluit nauw aan bij de tijd van het jaar. Het leven speelt zich vooral af in de intimiteit van het eigen huis of in vergaderzalen, bioscopen, theaters en concertgebouwen. De lange avonden bieden ruimte aan de huiselijke sfeer en aan het gezellige samenzijn. Het is allemaal gewoon en vanzelfsprekend als het leven ook gewoon en vanzelfsprekend is.

Als je man of vrouw, je lieve levenspartner, je zoon of dochter is gestorven kennen de lange avonden geen gezelligheid en geen sfeer. De avonden worden getekend door de donkerte en de leegte van het verlies en het gemis. Mensen in deze omstandigheden zien met verlangen uit naar die momenten die hun eenzaamheid, hun verdriet en hun gemis verzachten. Ze zien uit naar momenten waarop mensen begrip tonen en aandacht geven. Soms is het niet meer dan een stille aanwezigheid, een enkel woord spreken, ruimte hebben voor de leegte die er in het leven van een mens kan zijn.

Voor depressieve mensen kunnen het vallen van de bladeren, de korte dagen en lange avonden, de duistere tunnel zijn die ze in hun leven ervaren. Soms hoor ik mensen zeggen: "Het weer zit in mij; het licht in mijn leven is verdwenen; ik leef in een lange nacht en weet niet wanneer het morgen wordt".

De economische crisis drijft mensen soms tot wanhoop. Als iemand zijn baan of zijn bedrijf verliest, kent hij of zij onzekerheid over de toekomst. Vaak niet alleen over het verlies van baan of bedrijf, maar ook over de invloed die dit heeft op de relatie en het gezin. Mensen voelen zich aan de kant gezet door hen die in banken en economische organisaties roekeloos beleid hebben gevoerd, meer aan eigen belang en macht gedacht hebben dan aan het welzijn van mensen.

Dit zijn ervaringen die we heel dichtbij kunnen meemaken. Door de tv worden we ook geconfronteerd met vele vormen van uitzichtloos geweld.

Hoe is het als zoon of dochter, man of vrouw, vriend of vriendin is uitgezonden naar een oorlogsgebied om vredeswerk te verrichten, maar dag aan dag de druk van de plotselinge aanslagen en de aanwezige bommen voelt. Hoe is het als je voelt dat je niet welkom bent, terwijl je juist gevluucht bent op zoek naar een veilige plek om te leven. Hoe is het als je voortdurend de druk voelt niet aardig gevonden te worden op school en jij altijd degene bent die gepest wordt.

Ieder mens wil gelukkig leven. Ieder mens is er naar op zoek. Ieder mens ziet er naar uit. Wanneer de dagen korter worden verlangen we naar licht. De feestelijk verlichte winkelstraat roept intimiteit op, een thuisgevoel. Het drukt ons verlangen uit naar licht en leven. Mensen trekken zich op aan het stipje licht dat ze zien aan het eind van een donkere tunnel. Daar is er weer licht. Daar is er weer leven. Daar wint het licht het van de duisternis.

Symbolen in verschillende religies

Het is niet verwonderlijk dat iedere godsdienst of ieder religieuze traditie aan dit diepe verlangen naar licht en leven aandacht besteedt en er gebruiken en symbolen voor heeft om dit uit te drukken.

In onze Joods Christelijke traditie zien we uit naar het komen van de Messias, het bevrijdend aanwezig komen van God te midden van ons mensen. Midden in de winter verschijnt het Licht van de wereld. De Advent, die voor de deur staat, is het verlangend uitzien naar de komst van de Messias; het verlangend uitzien naar het leven dat sterker is dan de dood. Verlangend uitzien naar het licht dat de kracht heeft de donkerte met licht te vervullen en de duisternis te verdrijven.

In deze editie:

Schenking glas-in-lood raam	pag. 2
Vivace	pag. 3
Overledenen nov. 2011-2012	pag. 4
Programma Karmelkring	pag. 5
Kind en Kerk	pag. 8
Herfstconcert	pag. 9
Kerkelijk huwelijk	pag. 10
Dubbelexpositie	pag. 11
De vaart: van harte proficiat!	pag. 12

Hoe vaak steken we niet een lichtje aan op ogenblikken dat we zorgen hebben. Met dit lichtje hopen en bidden we dat we onze zorgen te boven komen, dat er weer perspectief mag komen in onze situatie.

Advent

De komende Advent staat voor de ervaring dat wij mensen vanuit de omstandigheden van ons leven en van onze wereld uitzien naar een toekomst die vrede kent. Vrede in ons zelf en in onze wereld; naar een samenleving waarin er voor ieder van ons en voor alle mensen menswaardig leven mogelijk is.

De komende Advent staat voor het verlangen van iedere mens om licht te mogen ervaren in zijn/haar leven. De komende Advent staat voor het geloof en het verlangen dat onze God een God van leven is, die steeds weer bevrijdend aanwezig komt in ons leven en in onze wereld.

Het verlangen naar licht draagt ons door de donkere dagen heen. We zijn op weg naar het Licht dat midden in de winternacht aan het licht wil komen.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor



Schenking glas in lood raam voor de basiliek

De Sacramentskerk in Brakkenstein te Nijmegen is in 2009 afgebroken. In deze kerk zaten glas in loodramen met een totale oppervlakte van 1000 m². Een team van Glasatelier Hans Janssen uit Malden heeft deze 1000 m² glas in lood ramen van de sloop gered en 500 m² hiervan herplaatst in diverse kerken in de regio, bij tientallen parochianen en bij particulieren.

Het belangrijkste paneel, het Verrijzenisvenster, wachtte nog op een nieuwe bestemming.

Dit Verrijzenisvenster is behoorlijk groot en gemaakt door glazenier Willem Mengelberg, die zijn atelier had in Zeist. Het raam is gemaakt van mondgeblazen glas in de jaren 60 stijl van de vorige eeuw. De afbeelding stelt de uit het graf verrezen Christus voor, aanbeden door twee engelen. De contourlijnen worden gevormd door het loodnet in verschillende diktes.

Verschillende pogingen om dit venster te herplaatsen zijn mislukt. Afmetingen en kosten waren vaak een hindernis bij het vinden van een passende herbestemming. Door een samenloop van omstandigheden krijgt dit grote Verrijzenisvenster uiteindelijk toch een nieuwe bestemming en wel in de St. Petrus basiliek te Boxmeer.

Het Verrijzenisvenster is door de eigenaar van de Sacramentskerk te Nijmegen, de paters van het H. Sacrament, geschonken aan de basiliek.

Onlangs heeft de Provinciaal van de Paters van het H. Sacrament het raam formeel overgedragen aan pater Tjeu Timmermans, pastoor van de Onze Lieve Vrouwe parochie.

Het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Karmelieten heeft zich garant verklaard voor de kosten die gemoeid zijn met de volledige restauratie van het raam en het plaatsen van het raam. Het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Karmelieten zoekt wel sponsors.

Als alles volgens plan verloopt wordt het raam voor Pasen 2013 geplaatst in het grote middenraam van de rechterzijbeuk, aan de kant van het klooster.

Dit grote glas in loodraam is een belangrijke aanwinst voor de basiliek. Een grote verrijking waarvan ik hoop dat velen er vanaf Pasen 2013 van zullen genieten.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor teamleider

VIVACE 10 JAAR GEFUSEERD

Op woensdagochtend 10 oktober jl. hield dameskoor Vivace haar jaarvergadering in Het Parochiehuis. Voorzitter Riek Hermans memoreerde dat het alweer 10 jaar geleden is dat het koor is gefuseerd. Zij verwelkomde pastor Bep de Vreede en pastor Jo Wijnen in de vergadering en dankte hen voor de gastvrijheid in Het Parochiehuis. Ook dankte zij speciaal mevrouw Paula Verbruggen voor haar zorgzame aanwezigheid (Paula is op woensdagmorgen gastvrouw in Het Parochiehuis). Verder bedankte zij met een gedicht dirigent Jos Ards voor de fijne samenwerking en de gouden echtparen van het afgelopen jaar voor het laten delen in hun feestvreugde.

Maar vooral delen de leden hun trots op hun eigen **Vivace**.

De letters kunnen vertaald worden in de woorden:

Verbondenheid - Inzet - Vriendschap - Aandacht - Communicatie - Eenheid

Er kan worden teruggezien op een fijn zangjaar, een fijn kerstconcert, een gezellig inluiden van de zomervakantie en een fantastisch uitstapje ter ere van 10 jaar Vivace (zie foto).

Het 12½-jarig lidmaatschapsjubileum van een koorlid zal op het Ceciliafeest worden gevierd.

De toekomst wordt vol vertrouwen tegemoet gezien: samen zingen doet wonderen! Immers:

***De noten van vandaag zijn de melodie van morgen en...
zingen is de fitness voor de ziel.***

Heeft u belangstelling voor dameskoor Vivace? Wilt u sfeer komen proeven?

De repetitie is op woensdag van 9.30 -11.00 uur in Het Parochiehuis (van Sasse van Ysselstraat 8 Boxmeer)

Voor meer informatie: Riek Hermans 0485-573217



VIVACE
voor Museum Vaals

Overleden parochianen Onze Lieve Vrouwe parochie november 2011 – november 2012

God draagt hen nu verder op handen

St. Petrusbasiliek, Boxmeer

Henk Bonants	92 jaar
Leentje Franse - Lamée	93 jaar
Theo Laurensse	84 jaar
Lies Nielen - van der Ven	84 jaar
Ben Willems	76 jaar
Toos Toonen - Poos	84 jaar
An Beelen - Vloet	89 jaar
Jan Verdijk	87 jaar
Wim Hesse	84 jaar
p. Gérard v.d. Krogt o.carm	88 jaar
Jo Peeters	80 jaar
Gerda van Hooij - Lamée	77 jaar
Frans Beckers	80 jaar
Dien Verdijk - Stevens	91 jaar
Mien Kusters - van Doorne	92 jaar
Toon Dijks	81 jaar
Boy Willems	76 jaar
Wiel Coenen	69 jaar
Til van Aar - Bens	74 jaar
Martin Ermers	56 jaar
Lies v/den Hoogen - Jagers	81 jaar
Felix Donker	68 jaar
Evert van Boxtel	78 jaar
Maria Hinke - Hendrix	79 jaar
Toos Gieben - van den Berg	85 jaar
Mieke Bussman - Arntz	91 jaar
Henk Disveld	60 jaar
Henk van der Horst	67 jaar
Harrie van Lin	80 jaar
Riek Niesen - van Bree	96 jaar
Willy van Hooij	83 jaar
Co Haarbosch - Schaminée	84 jaar

St. Jan de Doperkerk, Sambeek

Cel Fransman	77 jaar
Bertha Simissen-Havens	88 jaar
Sjang Denen	89 jaar
Paulina van Scheppingen- Vissenberg	70 jaar
Willy Hendriks	75 jaar

H. Corneliuskerk, Vortum-Mullem

Jan Broeder	92 jaar
Harrie Zegers	97 jaar
Dien Stevens - van Kempen	88 jaar
Dina de Haas - Martens	98 jaar



ONZE
LIEVE VROUWE
PAROCHIE

Woorden verdwijnen, mensen gaan voorbij.
Onze namen kwijnen, flardenlicht zijn wij.
Blinken wordt verbleken,
macht raakt uitgeteld.
Wie de sterksten leken, worden neergeveld.

Al wat wij deden voor de minste mens,
eigen baat bestreden, liefde zonder grens.
die zal eeuwig duren, niet in rook opgaan,
in het uur der uren bij God bestaan.

Alles is eindig, maar de liefde blijft.
Zij roept ons oneindig naar
Gods aanwezigheid.



KARMEELKRING jaarprogramma 2012-2013

Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinningsbijeenkomsten voor ieder die zich verder wil verdiepen in vragen die leven en geloven met zich brengen en / of die geïnteresseerd is in de Karmel en haar spiritualiteit. Het aanbod is ook bedoeld voor parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie.

Samen Bijbel Lezen

We lezen steeds de tekst van dat gedeelte uit het Evangelie dat op de zondag wordt gelezen in de Eucharistieviering. Samen zoeken we naar de betekenis van het verhaal. Wat wil de schrijver van het Evangelie ons vertellen? Wat is de betekenis van het verhaal voor mij, voor ons nu?

Deelname is per ochtend mogelijk.

Begeleiding: Jos Boermans o.carm.

Data: vrijdag 23 nov., 14 dec., 25 jan., 22 febr., 22 maart, 26 april, 24 mei

Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Plaats: Het Parochiehuis

Bidden in de psalmen

In een meditatieve lezing proberen we te verstaan wat psalmen ons zeggen en hoe ze al dan niet een gids kunnen zijn in ons leven.

Begeleiding: Minie Pasop o.carm.

Data: dinsdag 23 okt., 6 en 20 nov., 4 dec.

Tijd: 19.45 - 21.30 uur

Julian of Norwich: Openbaringen van Liefde

Op drie zaterdagen lezen we teksten uit dit boek. We bespreken wat haar woorden ons in onze tijd te zeggen hebben en we verkennen de betekenis daarvan voor onze eigen geestelijke weg.

Begeleiding: Susan van Driel o.carm.

Data: zaterdag 20 okt., 3 en 17 nov.

Tijd: 10.30-15.00 uur. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

Kosten: € 7,50 / dag

Inspirerende mannen en vrouwen in de Karmel

Johannes Soreth 1405-1471

Johannes Soreth is één van de bekendste generale oversten in de Karmelorde en was een vernieuwer van het religieuze leven. Hij schreef een commentaar op de Karmelregel.

Hij is de stichter van de zusters Karmelietessen van de Tweede Orde in de Lage Landen (Geldern 1452).

Begeleiding: Falco Thuis o.carm.

Data: dinsdag 13 nov.

Tijd: 19.45 - 21.30 uur

Het Immanuël-boek (Jesaja 6-12)

De profeet Jesaja leefde in de achtste eeuw voor Christus in Jeruzalem. Het was een politiek gezien zeer roerige tijd.

De profetieën van Jesaja uit die tijd zijn verzameld in het zogenoemde Immanuël-boek (Jesaja 6-12). De teksten van deze verzameling hebben een grote invloed gehad in de Joodse en Christelijke heilsverwachting.

Met name de liturgische teksten van de advents- en kersttijd bevatten veel verwijzingen naar dit Immanuël-boek. Het is alsof we in de advents- en kersttijd de echo van de stem van Jesaja horen.

Begeleiding: Huub Welzen o.carm.

Data: dinsdag 27 nov. en 11 dec.

Tijd: 19.45 - 21.30 uur

INFORMATIE EN AANMELDING

Informatie vindt u op onze website: www.karmelboxmeer.nl en op www.onzeliievrouweparochie.nl

DIENSTEN in de KERKEN

Door de week in de H. Bloedkapel van de St. Petrusbasiliek, Boxmeer

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Eucharistieviering

woensdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
09.00 uur Eucharistieviering
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Gebedsviering

zaterdag

12.00 uur Viering rond de Karmelregel

Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer

27 oktober 19.00 uur Familieviering met aandacht 3^e stap voorbereiding H. Vormsel
28 oktober 10.30 uur **Eucharistieviering, m.m.v. Vivace**
Allerheiligen/Allerzielenviering met de gedachtenis van de overledenen
(zie ook elders in deze Nieuwsbrief)

14.30 tot 16.30uur Herfstconcert in de basiliek

1 november 18.45 uur Eucharistieviering
4 november 9.30 uur Eucharistieviering – Pauluskoor. Tevens Kinderkerkviering
10 november 19.00 uur Woord- en Communieviering – m.m.v. de werkgroep
11 november 10.30 uur Eucharistieviering – Ben. Bunschoor
17 november 19.00 uur **Eucharistieviering – Toediening H. Vormsel**
18 november 10.30 uur Eucharistieviering – Pauluskoor
25 november 10.30 uur Eucharistieviering – Ben Bunschoor
2 december 10.30 uur Eucharistieviering – Pauluskoor. Tevens kinderkerkviering.
Eerste zondag van de Advent
9 december 10.30 uur Eucharistieviering – Ben. Bunschoor

Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek

27 oktober 19.00 uur **Eucharistieviering – m.m.v. gemengd koor**
Allerheiligen/Allerzielenviering met de gedachtenis van de overledenen
(zie ook elders in deze Nieuwsbrief)

28 oktober
14.30 tot 16.30uur Herfstconcert in de basiliek

4 november 9.00 uur Eucharistieviering – Schola
10 november 19.00 uur Eucharistieviering – samenzang
18 november 9.00 uur Eucharistieviering – Gemengd koor
24 november 19.00 uur **Eucharistieviering – Toediening H. Vormsel**
2 december 9.00 uur Eucharistieviering - Dameskoor. Eerste zondag van de Advent
8 december 19.00 uur Eucharistieviering - samenzang

Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum- Mullem

28 oktober 15.00 uur Eucharistieviering – m.m.v. Koninklijke Fanfare St. Cornelius
Allerheiligen/Allerzielenviering met de gedachtenis van de overledenen
(zie ook elders in deze Nieuwsbrief)

11 November 9.00 uur Eucharistieviering - koor
24 november 17.00 uur **Eucharistieviering – Toediening H. Vormsel**
9 december 9.00 uur Eucharistieviering - koor



DOOP- en HUWELIJKSVIERINGEN

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen neem dan contact op met ons parochie-secretariaat om in overleg tot een goede afspraak te komen. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel bereikbaar – t. 57 32 77 en ook via e-mail: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl

In de St. Petrusbasiliek is gedoopt:

21 oktober Mijke Derks van de Ven, Vlasakker 38, Vierlingsbeek

In de St Jan de Doperkerk is gedoopt:

30 september Sven Bens, Randweg 139, Sint Anthonis

Wij wensen hen en hun ouders en familie een mooie toekomst en alle goeds.



UITVAARTDIENSTEN

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerklocaties binnen onze parochie geven wij onze dierbaren als geloofsgemeenschap uit handen en dragen we hen over, leggen hen in de Hand van God. Hij draagt hen nu verder op handen, en we geloven in hun Leven door de Verrijzenis van Jezus heen. En ook willen we als gelovige gemeenschap de nabestaanden en allen die de overledenen kenden tot steun en troost zijn in het gemis.



In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer

27 september	Harrie van Lin, Karel Doormanstraat 46	80 jaar
28 september	Riek Niesen - van Bree, Elsendonck 1	96 jaar
11 oktober	Willy van Hooij, Velgertstraat 1	83 jaar
20 oktober	Co Haarbosch-Schaminee, Elsendonck 1	84 jaar

In de St. Jan de Doperkerk te Sambeek

19 oktober	Willy Hendriks, Bergstraat 8	75 jaar
------------	------------------------------	---------

God draagt hen nu verder op handen. Mogen zij rusten in vrede.

OP ONZE WEBSITE

- Overwegingen weekendvieringen
- Terugblik (met foto's) Startviering Boxmeer op 2 September
St. Corneliusviering Vortum-Mulleem op 16 September
Jaardag Pro Petri Sede op 22 September
Misdienaarsuitstapje
- Opgaveformulieren Doop en Vormsel
Eerste H. Communie
- Informatie over de Israelreis



KIND en KERK

Eerste Communie Boxmeer – ouderavond 13 november 20.00 uur in basiliek

De ouderavond voor de Eerste Communie is op 13 november 2012 in de basiliek om 20.00 uur. Dan krijgt u uitleg over wat er bij de voorbereiding komt kijken. We verdelen de beide Eerste Communievieringen over de scholen plus de vele taken en taakjes. Neem op de ouderavond dus uw agenda mee!

Méér informatie: zie website www.onzelievevrouweparochie.nl, naar Kind en Kerk, naar Eerste Communie, naar Boxmeer. Daar vindt u ook de inschrijfformulieren: deze s.v.p. vóór vrijdag 9 november a.s. inleveren.

Op 13 november ook de kosten (€ 17,50) voldoen.

Kinderkoor Boxmeer-Sambeek-Vortum-Mullem - elke dinsdagmiddag

Er is een nieuw kinderkoor in Boxmeer. Het aantal kinderen neemt elke week toe: van 4 naar 7, van 13 naar 18. Het koor staat onder leiding van Mariette Wijnhoven, leerkracht van basisschool de Canadas. De repetities zijn in Het Parochiehuis in Boxmeer op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur (behalve schoolvakanties).

Er wordt een aantal keren gerepeteerd in aanloop naar een aantal concerten, die gegeven zullen worden in de kerk en op een aantal andere plekken. De presentatie zal bestaan uit ingestudeerde liedjes en andere korte stukjes (tekst, muziek) die tot stand zijn gekomen gedurende de repetities. Er worden leuke liedjes uit school en zelfs van de TV gezongen.

Na Sinterklaas zal geoefend worden voor de Kinderkerstviering van 24 december om 18.00 uur.

Heb je zin om te komen zingen? Heb je zelf misschien al ideeën voor leuke liedjes?

Meld je dan aan bij Het Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, t. 573277.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vormsel Boxmeer – Vormselviering 17 november 19.00 uur

27 oktober was alweer de laatste voorbereidende viering voor de 28 vormelingen. Wat een creativiteit is door de kinderen en de ouders aan de dag gelegd: teksten kiezen voor de boekjes, mooie schilderijen maken op de dozen, de beamerpresentatie samenstellen en natuurlijk de muziek tijdens de vieringen.

Op 17 november is het zover: dan worden de kinderen gevormd door vicaris-generaal Van den Hout.

Het jongerenkoor Joyfull uit Sambeek zal de zang verzorgen. Het wordt vast een dag om niet te vergeten.

MISDIENAARSUITSTAPJE

De Boxmeerse misdienaars hadden op woensdag 17 oktober 2012 een uitstapje naar het Afrikamuseum, onder begeleiding van koster Frans Hilckmann en lector Kees Thijssen. Naast een rondleiding door het museum (binnen en buiten) kreeg de groep een workshop met Afrikaanse muziekinstrumenten o.l.v. de Ghanees, de heer Ernest Cissé. In het restaurant werd genoten van limonade en frietjes. Iedereen was enthousiast en heeft genoten van de leuke middag.

De volledige reportage van het uitstapje is te zien op de website van de parochie!





Sint Petrus Basiliek te Boxmeer

herfstconcert

Stichting Fides Spes et Amor

**Organiseert zondag 28 oktober 2012 een
Concert in de Petrus Basiliek te Boxmeer**

**Het concert is speciaal bestemd voor:
Ouderen, Mensen met een beperking,
hun Mantelzorgers en Vrijwilligers
wonende in de Gemeente Boxmeer**

Gratis entree

Aanvang 14.30 uur

Kerk open vanaf 13.45 uur

Met medewerking van:

Zangeres

Zangeres

Zanger

Saxofonist

Blaasmuziek

Zangkoor

Zang en theatergroep

Heilig Bloedsgilde Boxmeer

Keyboard begeleiding

Presentatie

Linda de Wit

Yvonne Peters

Jos Wetzel

Michael Shalton

Brass Quintet Overloon

Maasecho's

Oker Overloon

Robert Lemmens

Ireen van Eck

Waarom Inge van Raaij en Maurits Stoetzer besloten in de kerk te trouwen

Wij zien het huwelijk veel meer dan alleen maar wettelijk vastleggen van de relatie die je hebt en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. Voor ons is het huwelijk ook een bevestiging aan elkaar dat je elkaar steunt in goede en slechte tijden en dat je ook moeite doet om de ander te begrijpen en eventueel te begeleiden. Dit laatste ligt vooral op spiritueel niveau. Aangezien wij beiden RK zijn opgevoed hebben wij die normen en waarden meegenomen en handelen wij daar bij ook in overtuiging naar. Wij proberen dat goede wat ons geleerd is dagelijks toe te passen, ook naar elkaar toe. Deze basis heeft ons gevormd en dat is ook de reden dat wij ook een kerkelijk huwelijk wensten.



Inge en Maurits hebben de huwelijksviering als prachtig ervaren en waren geroerd door de woorden van pastor Tjeu Timmermans.

Foto's: Astrid Termaat Fotografie

NIEUWE DUBBELEXPOSITIE IN HET PAROCHIEHUIS

De exposities in Het Parochiehuis zijn een succes aan het worden!

Na de eerste dappere kwartiermaaksters Mia van Kempen (schilderijen), Riek Hermans (beelden) en Nelly Grutters (schilderijen), hebben Peter Peters (iconen), Mientje Langen (beelden) en Mientje Hurkmans (beelden en schilderijen) hun voetsporen gevolgd.

Nu presenteren zich twee heren met werken uit hun kunstzinnige hobby:

Jo Manders (beelden) **Wim van Scheppingen (schilderijen)**

15 oktober 2012 tot 14 januari 2013

Jo Manders

Beelden zijn beelden; die staan stil, zoals ook het woord 'standbeeld' uitdrukt.

Toch probeer ik in zo'n stilstaand beeld beweging te krijgen, niet letterlijk, maar in de houding die een beweging uitbeeldt. En soms is dat gelukt, vind ik.

Maar oordeel zelf: kom kijken, het is gezellig in ons Parochiehuis!

In het verleden heb ik een jaar lang les gehad in de Weijer, maar ik had zo mijn eigen opvattingen en toen ben ik thuis verder gegaan. Vooral taferelen uit het dagelijks leven uit mijn jeugd in Schaijk spreken mij aan. Alle beelden lijken van brons te zijn, maar dat zijn er maar twee. De rest is van beton, elfenbein (een hard soort gips), of neolith (een kunststof).

Wim van Scheppingen

Deze expositie bestaat uit een aantal herkenbare gebouwen en kastelen uit de omgeving van het Land van Cuijk.

Tekenen en schilderen doe ik al van jongs af aan en begon in 1972 met lessen portret- en figuurschilderen bij Emiel van Stokkum (olieverf). Later kreeg ik les op de Weijer van Paul de Swaaf, ook portret- en figuurschilderen (olieverf). Na mijn pensionering lessen eveneens op de Weijer van Nette Mulder (aquarel).

Vanaf 2000 schilder ik met een vaste eigen greep in een atelier in Wanroy. In de zomer schilderen wij buiten en doe ik de afwerking vaak thuis. Met deze groep heb ik de meeste schilderijen van deze expositie gemaakt.

Openingstijden dubbelexpositie

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de receptie van 9.00 tot 12.00 uur van maandag t/m vrijdag, maar niet tijdens vergaderingen en koorrepetities en evenmin op zaterdagen en zon- en/of feestdagen. Het is dus raadzaam even contact op te nemen met de receptie van Het Parochiehuis (t. 0485 573277).



UITNODIGING LEZING 12 NOVEMBER

Lezing op maandag 12 november 2012 om 20.00 uur in het Parochiehuis
door Thomas Quartier,
docent liturgiewetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het thema van de avond is:

*De ruimte die Vaticanum II heeft geboden voor de liturgievernieuwing;
in hoeverre is die liturgievernieuwing werkelijkheid geworden?*

Hoe kunnen we vasthouden aan deze liturgievernieuwing?

In hoeverre is de spiritualiteit van de liturgie een weg voor iedere parochiaan?



Om een inschatting te kunnen maken van het aantal belangstellenden voor deze lezing is het plezierig als u zich hiervoor even aanmeldt bij de receptie van het **Het Parochiehuis**.

van Sasse van Ysselstraat 8, 5831 HD BOXMEER, (0485) 57 32 77

secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl / Openingsuren receptie: Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur.

DE VAART: HARTELIJK PROFICIAT

De Boxmeerse Vaart,

onze eeuwenoude processie is als één van de drie eerste Nederlandse tradities opgenomen op de Nationale Inventaris(lijst) Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Dat is op 13 oktober bekendgemaakt door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV).

Onze welgemeende gelukwensen!



COLOFON

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Uw bijdrage aan de NIEUWSBRIEF is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven. Het volgende **dubbel**nummer (december 2012/januari 2013) verschijnt in de week van **1 december 2012**. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op zondag **18 november** op het redactieadres of per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd.

Red.: Herman Jan van Cuijk, pastor Bep de Vreede o.carm. en Mieke van Soest (parochiesecretariaat).
Verspreiding: Jan de Kock,
Le Blancstraat 13, 5831 GM Boxmeer T. (0485) 573876

Adres: **ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE**,
Het Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, 5831 HD Boxmeer
T. (0485) 573277 Rabo: 14.57.40.625
Kerklocatie Sambeek: Grotestraat 65, 5836 AC Sambeek. T. (0485) 571618
Kerklocatie Vortum-Mullem: Sint Cornelisstraat 18, 5827 AL Vortum-Mullem

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL