

Knillus is open!

In Vortum-Mullem zijn ze er al aan gewend, maar mensen van buiten dat kleine dorpje kijken met een mengeling van verbazing en jaloezie naar dat wat ook wel 'Het wonder van Vortum-Mullem' wordt genoemd.

Na een voorbereiding van 3 jaar, een bouw van ruim 1 jaar en de inzet van meer dan 8000 uren van vrijwilligers, was het op 2 juni een feit; KNILLUS opende haar deuren. Ruim 500 mensen waren getuige van dat moment. KNILLUS was toen nog niet 100% klaar, maar klaar genoeg om langzaam in gebruik te gaan nemen. De dag na de opening ging de bouwploeg weer aan de slag, maar vanaf die dag waren er ook verenigingen en andere gebruikers in KNILLUS.

Trots

Vortum-Mullem is maar wat trots. In 1x heeft Vortum-Mullem een frisse, moderne en multifunctioneel bruikbare lokatie. Van 3 plekken (een café, een jeugdhonk en een gemeenschapshuis), naar 1 plek waar alles en iedereen terecht kan. Het moment van openen op 2 juni was prachtig. 1 week eerder hadden ruim 100 vrij-

willigers KNILLUS al 'geprobeerd' en een klein feestje gevierd, maar op 2 juni was het echt zover. Op een bomvol KNILLUS-plein voltrokken de wethouders Willy Hendriks en Peter Stevens de openingshandeling en daarmee was Vortum-Mullem een heus feestplein.

Druk

KNILLUS is nog geen half jaar open, maar het kan en mag nu al als een groot succes worden bestempeld. En...KNILLUS wordt met recht multifunctioneel gebruikt. Voor vergaderingen van de clubs en dorpsraad, voor rouwdiensten, voor feesten en partijen van mensen uit Vortum-Mullem, voor repetities van muziek- en zangclubs, voor de huiskameractiviteiten voor de ouderen en voor diverse (grote) activiteiten. Qua bezetting en gebruik is KNILLUS flitsend uit de startblokken gekomen. Hoogtepunten van de 1e 5 maanden

KNILLUS zijn ongetwijfeld het openingsweekend zelf, de RAVECHURH tijdens de kermis met meer dan 550 bezoekers en de aftrap van het Carnavalseizoen. De Prins der Plekkers voor het nieuwe seizoen is niemand anders dan Jan Brienen, alias de bouwpastoor van KNILLUS! Daarmee is de (bouw)cirkel van KNILLUS prachtig mooi rond.

Klaar?

Is het nu klaar met KNILLUS? Nee hoor. Ze hebben alweer wat nieuws bedacht in Vortum-Mullem. Het volgende project is het slopen van het voormalige gemeenschapshuis. Dat gaat eind dit jaar gebeuren. Op die plek zal dan in het voorjaar een heus park worden aangelegd door de vrijwilligers met daarin een jeu-de-boulebaan, een aantal zitplekjes en groene aanplant. KNILLUS staat dan echt midden in het groene hart van Vortum-Mullem. En zo was het van begin af aan bedoeld!

